

VREDESKRANT

De Vredeskrant is een uitgave van IKV Pax Christi ter gelegenheid van de Vredesweek 17 – 25 september 2011



P2



P3



P4



IKV PAX
CHRISTI

IKV PAX CHRISTI RICHT MINISTERIE VAN VREDE OP

Met het instellen van een Ministerie van Vrede wil vredesorganisatie IKV Pax Christi meer mensen betrekken bij het werken aan vrede, ver weg en in eigen land. Ook is het een signaal aan de Nederlandse politiek dat ook van overheidswege meer gedaan kan en moet worden om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen.

IKV Pax Christi pleit voor steun aan maatschappelijke organisaties in landen die net uit een conflictsituatie komen. De stem van burgers daar moet gehoord worden. Ook lobbyt IKV Pax Christi bij monde van het Ministerie van Vrede onder andere voor meer internationale druk op het regime van Syrië. Ook het Nederlandse bedrijfsleven

moet economische belangen hand in hand laten gaan met mensenrechten.

In de Vredesweek (van 17 tot en met 25 september) vinden overal in Nederland activiteiten plaats. Vrijwilligers hebben in aansluiting op het Ministerie van Vrede in buurthuizen en kerken lokale Ambassades van Vrede

opgericht. Er is een grote variëteit aan lokale activiteiten, van kerkdiensten in het teken van vrede, wandelingen van kerk naar moskee en vice versa, vredesfeesten, een historisch wagenspel, tot politieke debatten. De Minister en Staatssecretaris van Vrede bezoeken een aantal lokale ambassades om plaatselijk vredeswerk aan te moedigen.



JAN TERLOUW EERSTE MINISTER VAN VREDE

'BELEID ZO VOEREN DAT OORLOG GEEN KANS KRIJGT'

De Minister van Vrede spreekt. Met zijn zachte stem en vriendelijke uitstraling doet hij de andere ministers in de ministerraad blozen en één voor één maken ze hun voorstellen nog beter. Is dit een droom? Vanaf 15 september is er een Ministerie van Vrede met een eigen minister, een staatssecretaris en ambassades verspreid door het land. Welk land? Nederland.



In de literatuur komt het Ministerie van Vrede ook voor. Het bekendste voorbeeld is uit George Orwell's 1984. Jan Terlouw voert in het boek Koning van Katoren een personage op dat veel lijkt op een minister van vrede. Net zoals zijn personage Stach jeuken de handen van Terlouw om de wereld te verbeteren. Hij maakt zich kwaad over het vuurwapenbeleid, de wapenhandel en dat we de aarde verwoesten door onzorgvuldig gedrag. Als oud-minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt I en II (1981 – 1982) heeft hij ook werkelijk regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Het was de tijd van de Koude Oorlog en de massale demonstraties tegen kernwapens.

VREDESNOOT

Terlouw: "Als ik toen Minister van Vrede was geweest, dan zou ik aan mijn collega-ministers bij tal van beslissingen vragen wat het voorgestelde beleid gaat betekenen voor de vrede. Justitie, economie, ontwikkelings-samenwerking, sociale zaken, het heeft veel met vrede te maken. Ik zou dan, net zoals je een ecologische noot kunt plaatsen bij beleid om de duurzaamheid te toetsen, een vredesnoot plaatsen bij alles wat mijn collega-ministers inbrengen."

OORLOG

Ook zijn persoonlijke geschiedenis draagt bij aan zijn passie voor vrede. Terlouw: "Als kind kon ik het laatste oorlogsjaar niet naar school. Ik was dertien, een leeftijd waarop ik volwas-sen aan het worden was. Ik woonde bij de IJssel en zag de mensen die op zoek waren naar eten in de Hongerwinter. We waren rechteloos tegenover de bezetter. Er werden gegijzelden doodgeschoten. Na 5 mei, toen ik hoorde wat er met onze Joodse vrienden was gebeurd, was ik me heel bewust wat het betekent om in een rechtsstaat te leven." Hij bekent dat hij nog steeds een beetje bang is voor mensen met platte petten.

WETENSCHAPPER

Al meer dan dertig jaar is Terlouw lid van Pugwash, een organisatie van wetenschappers die oplossingen zoeken voor mondiale problemen, zoals het kernwapenprobleem en de gevaren van gewapend conflict. Terlouw is behalve schrijver en politicus ook natuurkundige. "De wetenschap heeft mijn handelen als politicus en schrijver beïnvloed", zegt hij daarover. Hij doet dus nooit zo maar iets.

RECHTEN GEVEN

Gevraagd naar de reden waarom hij ja zegt tegen het Ministerie van Vrede, antwoordt hij: "Ik ben een optimist van nature, maar als ik de wereld analyseer, dan ben ik somber. We doen er zo weinig aan om de vrede te bewaren." Onmiddellijk verbindt hij het ook aan milieu- en energievraagstukken: het laten verpauperen van de aarde vormt in zijn ogen een gevaar voor de vrede. Terlouw: "Je moet mensen rechten geven, je moet zorgen dat de omstandigheden goed zijn, zodat ze het doel van hun bestaan zinvol vinden." Hij geeft als voorbeeld de vervuiling van de Nigerdelta.

"Als je vrede wilt bevorderen", zo doceert hij, "kun je dat op twee manieren doen. Je probeert de menselijke aard te veranderen. Dat is een eeuwenlang proces. Kijk maar naar de manier van straffen. Pas na eeuwen wordt daar op meer menselijke manier over gedacht. De tweede, snellere manier is om de samenleving zo te organiseren dat het moeilijker wordt om problemen via oorlogen op te lossen. Instituties zijn daarbij belangrijk. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we dat met enig succes gedaan via de oprichting van o.a. de Verenigde Naties en in Europa met de Europese Unie. Dat is effectiever gebleken dan te proberen de aard van de mensen te veranderen."

BELEID VOOR VREDE

Terlouw: "Probeer beleid zo te voeren dat oorlog geen kans krijgt. Een natie waarin het individu rechten heeft tegenover de staat leidt niet tot fascisme of tot communisme. Vrijheid van meningsuiting, mogen publiceren is heel belangrijk voor de vrede." En zo steunt Terlouw de actie voor Etana Books in Syrië van harte. Helma Maas

VREDESWEEKEND

17 en 18 september / diverse kerken in heel Nederland
Sommige vredesvieringen zijn op zaterdag, andere op zondag. Aan de hand van de krant Vrede.Vieren besteden veel kerken aandacht aan de Vredesweek.

VOETBAL VOOR VREDE

21 september / 12.00 – 14.00 / Den Haag / het Plein
Het Ministerie van Vrede speelt tegen het Ministerie van Defensie en andere ministeries een vriendschappelijk voetbaltoernooi "Voetbal voor Vrede". De bekende scheidsrechter Dick Jol zal het toernooi fluiten.

NACHT VAN DE VREDE

21 september / 19.30 – 00.00 / Utrecht / Tivoli
Tijdens dit evenement van Pax-it, de jongerenorganisatie van IKV Pax Christi, wordt ook de campagne Ministerie van Vrede gepresenteerd in aanwezigheid van de Minister van Vrede. Verder wordt er een Superhelden-prijs uitgereikt aan de Staatssecretaris van Vrede.

SIMULATIESPEL REGEL DE WERELDVREDE

23 september / Den Haag
Minister en Staatssecretaris van Vrede gaan in gesprek met jongeren op een Haagse middelbare school, die het spel hebben gespeeld. Het spel simuleert de conflicten in Somalië, Colombia, Syrië, Kosovo en Soedan.

BOEKENFAIR VOOR ETANA BOOKS

24 september / 13.00 – 17.00 / Utrecht / Stillecentrum in winkelcentrum Hoog Catherijne
Verkoop van ingezamelde boeken voor Etana Books, de eerste onafhankelijke bibliotheek in Syrië.
Zie voor meer activiteiten www.ministerievandevrede.nl

DAGBOEK VAN EEN VREDESWERKER

EEN HUIS IN EEN VRIJ DAMASCUS

Marjolein Wijninckx woont en werkt in Amman, Jordanië. Als medewerkster van IKV Pax Christi is zij het oog en oor van de vredesorganisatie in het Midden-Oosten. Dit is haar persoonlijke verhaal over haar kennismaking met Damascus, hoofdstad van Syrië.

Toen ik in 1994 voor het eerst in Syrië kwam, was ik verkocht. Ik hield meteen van Damascus: de oude steegjes, de ambachtswinkeltjes, de sfeer van een stad met geschiedenis, de parkjes. Daarom ging ik in 1996 terug om er te studeren aan de Universiteit van Damascus. Deze stad werd mijn tweede thuis. Ik huurde een kamer in een prachtig Damasceens huis in de Oude Stad met een binnenplaatsje met fontein en citroenboom.

Als jonge studente in Syrië leerde ik hoe waardevol mijn vrijheid was. Ik zag hoe mijn vrienden elke dag leden onder het gebrek aan vrijheid dat ze hadden, hoe angst altijd hun leven regeerde. Hoe ze de geheime dienst aan de deur kregen omdat ze te veel buitenlandse vrienden hadden, bedreigd werden om als informant te werken. Maar ook hoe ik als jonge Nederlandse vrouw vrijheden had die mijn Syrische vriendinnen niet hadden. Een semester alleen in het buitenland studeren zat er voor hen niet in, dat mocht

niet van hun familie. Dat vrijheid een menselijke basisbehoefte is, ondervond ik in Syrië aan den lijve. Het liet me nooit meer los.

Na zes maanden Damascus was ik paranoïde. Ik werd steeds gevolgd door een man met een foto van wat wij noemden 'de heilige drie-eenheid' (Hafez al-Assad, toen nog president, en zijn twee zonen Basel en Bashar) op zijn borst. Brieven die ik ontving op de ambassade waren opengemaakt en met bruine lijm weer dichtgeplakt. Een Sri Lankaanse vriend werd gearresteerd omdat hij een brief ontving waarin een vriend een grapje maakte over de president. Op de universiteit gonsden geruchten over buitenlandse studenten die spionnen waren. Onder vrienden hadden we een codetaal ontwikkeld om toch in het openbaar met elkaar te kunnen praten. Na zes maanden Damascus werd ook ik door angst geregeerd en kon ik me niet meer voorstellen dat Syriërs hun verstand niet verloren onder zo'n regime. Ik was blij weer weg te kunnen maar miste tegelijkertijd de stad en de mensen waarvan ik hield. Ik droomde ervan ooit te wonen in een Damasceens huis in een vrij Syrië.

Toen ik zes jaar later voor het eerst voor IKV Pax Christi in Syrië was, was er wel wat veranderd. Hoewel de Damasceense lente in 2001 was onderdrukt, was er toch nog hoop op verandering, de sfeer was opener. Inmiddels was na het overlijden van Hafez al-Assad zijn zoon Bashar president geworden; men dacht dat hij toch wel hervormingen zou

moeten doorvoeren. Er was inmiddels internet, het isolement werd daarmee iets verbroken. Activisten maakten gretig gebruik van deze mogelijkheid om de censuur te omzeilen.

Een jonge Syrische dichter en activist liet ons een oud, vervallen Damasceens huis zien, in de straat waar ik had gewoond als student. Hij droomde ervan daar de eerste onafhankelijke bibliotheek te openen, een plek waar mensen toegang konden krijgen tot informatie en waar ze konden discussiëren.

De droom van de bibliotheek is inmiddels werkelijkheid geworden. In hartje Damascus kan het publiek boeken komen lezen en kopen. Er wordt een literair café georganiseerd waar gediscussieerd wordt met schrijvers, evenals een filosofie- en een psychologiefé. Op zaterdag zijn er activiteiten voor kinderen.

Syrië staat op een keerpunt. Het is onvoorspelbaar hoe het zich zal ontwikkelen, hoe lang het zal duren voordat er veranderingen komen. Maar ik vertrouw erop dat de veranderingen komen; ik vertrouw erop dat de Syriërs hun menselijke waardigheid terugnemen en hun dromen zullen verwezenlijken. Een Damasceens huis in een vrij Syrië: een droom die werkelijkheid zal worden. Marjolein Wijninckx



Het literair café in Etana Books.

SYRIË: ETANA BOOKS

In veel steden in Nederland vind je ze al, een boekhandel waar je lekker neer kunt ploffen om eens rustig te bladeren in een boek dat je interesse heeft getrokken en waar je ook nog koffie kunt drinken. In Syrië, waar mensen veel minder geld hebben om boeken te kunnen kopen, biedt Etana Books deze gelegenheid. Het is een bibliotheek in een moderne wijk van Damascus die veel studenten aantrekt.

Ze komen er vooral ook om met elkaar ideeën uit te wisselen. In de Syrische samenleving is dat wel gevaarlijk, maar broodnodig omdat jongeren hun leraren op scholen en universiteiten niet tegen durven te spreken. Er is geen vrijheid van meningsuiting. Niet alleen het regime van de regering Assad duldt geen onafhankelijke denkers, ook uit de fundamentalistische religieuze hoek is men niet gewend dat ideeën ter discussie staan. En dat is nu juist wat Etana Books wil bereiken. Mensen zelf laten nadenken, hen aansporen een eigen mening te vormen.

Voor kinderen is er 's zaterdagsavonds een voorleesuur in de bibliotheek. Daarna praten de kinderen samen nog na over het verhaal. Onder de ruim 8000 boeken die de bibliotheek heeft, zijn er dus ook heel wat kinderboeken. Eigenlijk zijn alle boeken die op de planken staan boeken waarover je kunt praten. Het zijn literaire werken als de Iliad van Homerus, maar ook de biografie van de Amerikaanse president Barack Obama is er te vinden. De meeste boeken zijn in het Arabisch, sommigen in het Engels.

Sinds de Syrische bevolking in opstand is gekomen tegen de regering Assad, is het voor Etana Books moeilijker geworden om mensen bij elkaar te laten komen. Maar juist nu is Etana Books zo belangrijk om dat mensen het lezen van boeken in hun eigen tijd en in hun eigen ruimte kunnen doen. Helma Maas

1984

Ook de roman '1984' kent Ministerie van 'Vrede'. Hoewel dit jaar voor de eerste keer een Ministerie van Vrede het levenslicht ziet, is de naam niet nieuw. Ook de fictieve staat Oceanië, in het tot één van de 100 beste boeken van de 20e eeuw verkozen '1984' van schrijver George Orwell, kende een Ministerie van Vrede. Net als de overige ministeries waar Big Brother, de totalitaire leider van Oceanië, zich van bediende, deed dit ministerie haar naam echter bepaald geen eer aan. In plaats van toezien op een vreedzame samenleving, had het als taak het coördineren van de oorlogvoering: van het plannen van de logistiek van toekomstige oorlogen tot het ontwikkelen van bommen, dodelijk gas en andere middelen om mensen en landen te vernietigen. Daarnaast kende Oceanië het Ministerie van Waarheid dat zorgde voor geschiedvervalsing, het Ministerie van Welvaart dat erop toezag dat de levensstandaard op een zo laag mogelijk peil bleef, en het Ministerie van Liefde met totalitaire controle, straffen en martelen in portefeuille. Orwell's ministeries zijn gelukkig bij fictie gebleven. Het enige échte Ministerie van Vrede van IKV Pax Christi heeft dan ook enkel en alleen de naam gemeen met Orwell's creatie uit '1984'! Suzanne van den Eynden



TWEEDEHANDS 'BOEKEN VOOR VREDE'

Tijdens de Vredesweek worden er tweedehands boeken ingezameld. De opbrengst van de verkoop van deze boeken wordt overgemaakt naar Etana Books, de eerste vrije bibliotheek van Syrië. Het kantoor van IKV Pax Christi en een aantal Ambassades van Vrede zijn t/m 23 september inzamelpunt. Voor meer informatie kunt u op de website www.ministerievandevrede.nl kijken.

KENNISMAKING MET DE STAATSSECRETARIS VAN VREDE PETRA STIENEN

IK WIL MEER DIPLOMATIE BRENGEN IN HET DEBAT



Je hebt Arabisch en Midden-Oosten Studies gestudeerd en jarenlang in het Midden-Oosten gewoond, waar komt je interesse voor de Arabische wereld vandaan?

Als tiener had ik al iets met religie, met de verhalen uit de Bijbel, maar ook met andere landen en culturen. Door toeval kwam ik op het pad van de islam en heb ik er een werkstuk over geschreven. Ik raakte vooral gefascineerd door de Arabische taal, ik voelde dat die taal me echt toegang tot een totaal andere wereld zou geven.

Is je interesse/beeld van het Midden-Oosten veranderd toen je er daadwerkelijk woonde, en er mensen leerde kennen?

Meer dan 25 jaar later ben ik echt blij dat ik indertijd als tiener mijn intuïtie heb gevolgd. Want ik heb een regio leren kennen waar ik me thuis ben gaan voelen omdat ik via mijn studie en later mijn werk als diplomaat echt veel bijzondere mensen heb leren kennen. Mensen die van binnenuit proberen hun samenleving een betere plek voor iedereen te maken, soms ondanks enorme weerstand en vaak met gevaar voor eigen leven.

Wat was de reden van je carrière switch om de diplomatieke wereld te verlaten en onafhankelijk verder te gaan?

Ik wilde heel graag mijn focus op de Arabische wereld houden, maar tegelijkertijd ook iets kunnen betekenen in de vraagstukken in ons eigen land. Hoe gaan we om met verschil in toegang tot de macht, tot de arbeidsmarkt? Of met het verschil tussen bevolkingsgroepen of generaties? Hoe ondersteunen we mensen in hun kracht? Hoe brengen we meer diplomatie in het debat? Mijn diplomatieke loopbaan heeft me heel veel gebracht en dat kan ik nu op een andere manier inzetten.

Wat is je motivatie om 'Staatssecretaris van Vrede' te worden?

In de lente ben ik regelmatig in de Arabische wereld geweest. Mijn vrienden gaven me terug dat ik vooral in mijn eigen land aan de slag moet. Zij willen graag dat hun stem gehoord wordt en we hun roep om waardigheid en vrijheid serieus nemen. Dat we niet langer dictators in het zadel houden die voor stabiliteit zorgen maar wel hun bevolking onderdrukken. Ik vind die rol goed passen bij een 'Staatssecretaris van Vrede'.

Zou het een goed idee zijn om daadwerkelijk in de 'echte' politiek een Staatssecretaris van Vrede te hebben? Wat zou deze persoon dan moeten doen?

Ik ben groot fan van het begrip *human security*, - menselijke veiligheid - en ik geloof dat die het beste te bereiken is door een goed samenspel van diverse ministeries en maatschappelijke organisaties. Wellicht is het een idee om het Ministerie van Defensie om te dopen in het 'Ministerie van Vrede en menselijke veiligheid'.

Het motto van de Vredesweek 2011 is 'Elk mens een veilig bestaan'. Wat associeer je hierbij?

Mijn dochter is geboren in een Egyptisch ziekenhuis. Tegelijkertijd met haar zijn er nog een paar andere baby's geboren. Waarom zou zij betere kansen hebben op goed onderwijs, goede gezondheidszorg en een fijn leven dan haar Egyptische leeftijdsgenootjes? Ik verzet me tegen die impliciete aanname dat ze vanwege haar paspoort meer rechten en kansen zou hebben.

Is werken aan vrede naïef?

Uiteraard is het goed om realistisch te blijven en te accepteren dat we de wereldvrede morgen nog niet zullen bewerkstelligen. Tegelijkertijd vind ik het absurd hoeveel waarde er wordt gehecht aan geïnstitutionaliseerd doemdenken in Nederland. Wat levert ons dat op? Ik heb altijd al een optimistische grondhouding gehad, omdat ik uiteindelijk veel voorbeelden heb gezien dat inzetten voor vrede juist heel veel kan betekenen.

Wat wens je voor de mensen in landen als Syrië, Libië, Egypte?

De Arabische lente is een startsein geweest voor echte omwentelingen in landen waar jaren lang dictators zorgden voor stagnatie en onderdrukking. Ik hoop dat mensen in de Arabische wereld over 10-20 jaar veel meer hun eigen leven kunnen inrichten in een stabiele democratische omgeving. Het zal wel met horten en stoten gaan, maar ik heb hoop dat het anders kan dan de afgelopen decennia.

LUCIFERPRIJS VOOR VERNIEUWENDE ACTIVITEIT



Organiseert u een activiteit in de Vredesweek? Ding dan mee naar de vermelding van 'meest succesvolle Vredesweekactiviteit 2011' en maak kans op 250 euro. Met dat geld kunt u een nieuwe, nog leukere activiteit organiseren in de Vredesweek 2012. Vorig jaar werd de Vredesprijs 'De Lucifer' uitgereikt aan een groot vredesfeest voor jong en oud in Den Haag, en een vredesavond van alle kerken in Oegstgeest. U hoeft geen ambassade te zijn om in aanmerking te komen voor de prijs. De uitreiking van de Luciferprijs is op woensdagavond 12 oktober in Utrecht.

CRITERIA VOOR DE LUCIFERPRIJS

Uw activiteit is publiekelijk toegankelijk en vindt plaats in Nederland. Alle doelgroepen en werkvormen zijn mogelijk. Na afloop van de activiteit, uiterlijk maandag 3 oktober 2011, informeert u IKV Pax Christi in de vorm van een kort verslagje over de activiteit. Vermeld het aantal bezoekers, de doelgroep, en het mediabereik, aangevuld met krantenartikelen en een foto. Stuur het verslag naar vredesweek@ikvpaxchristi.nl of naar IKV Pax Christi, t.a.v. Afdeling Communicatie, Postbus 19318, 3501 DH Utrecht o.v.v. 'Luciferprijs 2011'.

BEOORDELING:

Creativiteit: is de activiteit vernieuwend?
Doelgroep: betreft de activiteit een brede en diverse doelgroep?
Resultaat: heeft de activiteit de vrede een stapje dichterbij gebracht?
Bezoekersaantal: hoeveel bezoekers kwamen op de activiteit af?



De Nacht van de Vrede wordt gerealiseerd door Pax-it, MasterPeace en Vrede van Utrecht en financieel mede mogelijk gemaakt door IKV Pax Christi, SBOS en het vFonds. De eerste drie edities van de Nacht vonden plaats in Amsterdam.

NACHT VAN DE VREDE

Een van de hoogtepunten van de internationale Dag van de Vrede is de wervelende Nacht van de Vrede voor jongeren die dit jaar voor het eerst in Utrecht plaatsvindt. Op 21 september barst de nacht om 19.30 uur los in theater Tivoli. Prominenten uit politiek, kunst en cultuur zoals Jan Pronk, Leoni Jansen, Jungle by Night en een Arabische Hip-Hop artiest verlenen hun medewerking aan dit evenement.

Wat doet de Arabische Lente met studenten in Marokko? Waar kunnen jongeren uit Damascus terecht voor progressieve boeken? Hoe proberen jonge krijgers op het grensgebied van Oeganda, Kenia en Sudan de wapens neer te leggen en vreedzaam met elkaar om te gaan? Jongeren van de etnisch gemengde band A-team, een product van de Mitrovica Rock School uit Kosovo, spelen ook op de Nacht.

SUPERHELDEN

Het doorlopende thema van de Nacht is 'Superhelden'. In drie personages, #1 Love, Big Parker en Mr. Peace worden de waarden 'liefde', 'gerechtigheid via diplomatie' en 'vrede' uitgedragen. Op de Nacht reikt Pax-it, de jongerenorganisatie van IKV Pax Christi, vier Vredesawards uit aan organisaties die zich met succes hebben ingezet voor democratie en vrede.

DEBAT, MUZIEK EN FILM

Debat wordt afgewisseld met muziek van Kraak & Smaak,

Jungle by Night en de Utrechtse Eva Kieboom van Banda Sensuál. In Checkpoint Cinema werpt programmamaker Teun van de Keuken, een blik op de Arabische lente. Maartje Nevejan van Couscous en Cola en de Palestijn Stormtrap, oprichter van de band Ramallah Underground nemen je, elk op hun eigen manier, mee door het Midden-Oosten.

SPEEDDATEN

Wie nieuwsgierig is naar Arjan El Fassed, Petra Stienen, Hassnae Bouazza, Ilco van der linde, Freek Landmeter, Kathleen Ferrier, Carolien Roelants, Eduard Nazarski en andere prominenten kan zich wagen aan een speeddate in het netwerkcafé waar de eet-o-theek je voorziet van biologische hapjes.

Kaarten zijn voor tien euro verkrijgbaar bij Tivoli in Utrecht. Het volledig programma is te vinden op www.nachtvandevrede.nl

VREDESKRANT

AMBASSADES VAN VREDE

In twaalf gemeentes in Nederland zijn lokale Ambassades opgericht die op eigen wijze invulling geven aan het Ministerie van vrede en het thema 'Elk mens een veilig bestaan'. Twee voorbeelden.

VREEDZAAM SAMENLEVEN IN VLAARDINGEN

"Vlaardingen telt ongeveer 130 verschillende culturen en heel wat kerken en moskeeën. Gezamenlijk positief, vreedzaam en open samenleven is ons streven", vertelt Han Raeijmaekers, een van de organisatoren. "We kijken uit naar de Vredesweek om samen te lachen, te reflecteren, te vieren en actie te voeren."

'Veel Vlaardingers Eén Huis' (VVEH) zet zich sinds 2001 in voor bevordering van wederzijds begrip tussen Vlaardingers van verschillende culturen en geloofsovertuigingen. VVEH organiseert haar activiteiten vaak in samenwerking met andere organisaties zoals Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede / Zending WereldDiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (MOV/ZWO), Platform Ander Vlaardingen en Diaconaal Missionair Centrum De Windwijzer.



In Vlaardingen wordt de Vredesweek al op vrijdag 16 september geopend door burgemeester Tjerk Bruinsma die ook de Ambassadeur van Vrede is. Als Ambassadeur leidt Bruinsma een aantal gespreksavonden. De hele week wapperen in Vlaardingen vredesvlaggen. Bij het stadhuis wordt een kunstwerk onthuld dat verwijst naar vrede. Ook besteedt Vlaardingen aandacht aan de boekenactie voor Etana Books m.m.v. Syrische Vlaardingers van het Jasmijnplein.

Op vrijdag en zondag besteden moskeeën en kerken aandacht aan de Vredesweek. Sommige doen dat met gastvoorgangers zoals Jan Pronk. Op maandagavond wordt de discussie 'Recht op veilig bestaan, ook in Vlaardingen' gehouden in De Windwijzer, woensdag is er een culturele informatieavond over de Arabische Lente bij VVEH. Vlaardingse jongeren hebben hun eigen 'Nacht van de Vrede' op vrijdag. De laatste zaterdag van de Vredesweek houden De Andere Markt en Platform Ander Vlaardingen een Vredesmarkt. Op zaterdagmiddag komen imams, dominees en priesters bijeen voor een interreligieuze viering in de Grote Kerk. De ambassadeur van vrede sluit bij het stadhuis de Vredesweek 2011 af.

THEATER VOOR VREDE IN BREDA

In Breda komt de ambassade van vrede naar je toe. Niet alleen in de stad, maar zelfs in de omliggende dorpen kunnen bewoners op de diverse weekmarkten kennismaken met de ambassade. Er is onder meer een theatervoorstelling waarin de belangrijkste vredesmomenten uit de geschiedenis van Breda nagespeeld worden, vanaf de tachtigjarige oorlog tot nu. De acteurs komen in Middeleeuwse kledij uitgedost met een grote wagen naar een buitenlocatie toe, waar de voorstelling zich afspeelt. Tijdens de Vredesweek staan in Breda veel activiteiten op het programma. Zaterdag 17 september wordt de Vredesweek geopend op het Groenendijkplein. Met muzikale omlijsting van een rap, Joodse liederen en een optreden van het Jubilatekoor wordt een plaquette van een Vredesduif onthuld. Maandag houdt prof. Fred van Iersel, voormalig aalmoezenier bij het ministerie van Defensie, een lezing in de Michaëlkerk met als thema 'Gevoel van Veiligheid'. Woensdag staat in de Lucaskerk een avond op het programma over meditatieve momenten in verschillende religies. Donderdag wordt op de Koninklijke Militaire Academie de Vredesprijs Breda uitgereikt. Afrika staat op zaterdag 24 september centraal in de St. Franciscus van Assisi kerk met workshops, muziek en gezamenlijk eten. Ook zijn er op deze dag diverse vredesvieringen.

BLIJF BETROKKEN

Abonneer u op de gratis maandelijkse e-mail nieuwsbrief van IKV Pax Christi, Frontline. Naast Frontline geeft IKV Pax Christi ook het gedrukte tijdschrift Vrede.Nu uit. Dit blad verschijnt vier keer per jaar met veel informatie over het vredeswerk van IKV Pax Christi. Interviews, achtergrondartikelen en reportages over vrede en vredeswerk, wapens en ontwapening, van Colombia tot Irak, van Nederland tot Soedan. Nog meer gericht op de actualiteit? Volg ons dan via de sociale media Twitter, Facebook, LinkedIn of YouTube. U vindt de icoontjes hiervoor op www.ikvpaxchristi.nl. Wilt en kunt u ons financieel steunen? Wordt dan donateur, denk aan ons als u uw nalatenschap regelt of doneer eenmalig online. Op http://www.ikvpaxchristi.nl/ikv_pax_christi_steun_ons.htm staan alle mogelijkheden. Op Giro 306090 ondersteunt u de Vredesweekcollecte.

De Ledenraad van Pax Christi organiseert op donderdag 3 november van 14.00 tot 17.30 uur een themabijeenkomst rondom de vraag hoe vrede en veiligheid voor christenen in het Midden-Oosten dichterbij kan worden gebracht. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk aan het Geertekerkhof 23 in Utrecht. Zie www.ikvpaxchristi.nl voor meer informatie.

AMBTENAREN VOOR VREDE

Wat is een ministerie zonder ambtelijk apparaat? De medewerkers van IKV Pax Christi fungeren als ambtenaren binnen het Ministerie van Vrede en laten zich graag als gastspreker uitnodigen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sprekersbank. Stuur een e-mail naar vredesweek@ikvpaxchristi.nl of bel met Laura Bolle, Ministerie van Vrede tel. 030-2333346. Een drietal 'ambtenaren' stelt zich voor, maar de lijst is veel langer. Kijk op <http://www.ministerievanvrede.nl/sprekersbank> voor de complete lijst.



ANNEMARIE SWEERIS
Programmameider Jongeren

Charlotte, een vrouw in Oost-Congo, vertelde mij ooit het volgende: "Natuurlijk is werken aan verzoening moeilijk en lukt het niet altijd. Maar ik kan niet toekijken en niets doen. Ik wil eraan meewerken dat mijn toekomst en die van mijn familie en dorpsgenoten veiliger is dan hij was. Dat ik naar de markt kan zonder dat ik onderweg het gevaar loop te worden overvallen door losgeslagen militieleden". Charlotte verwoordt de reden dat ik al tien jaar bij IKV Pax Christi werk aan vrede: Elk mens heeft recht op een veilig bestaan! Mensen kunnen hun eigen omgeving leefbaarder maken door betrokken te zijn bij wat er speelt. Dat gebeurt in DR Congo, maar ook hier in Nederland. In Nederland enthousiasmeren we jongeren via Pax-it om actief betrokken te zijn bij vrede en veiligheid in de wereld. Door zelf mee te denken, door zelf iets te ondernemen voor vrede. Zo organiseert Pax-it samen met MasterPeace en de Vrede van Utrecht op 21 september de Nacht van de Vrede in Tivoli. Een avond waarop de vrede wordt gevierd en bediscussieerd.



EVERT JAN GRIT
Programmamedewerker Midden-Oosten

Ik ben als 'ambtenaar' regelmatig op reis. Tegenwoordig heel veel virtueel vanachter mijn computer als ik Skype met mensen, en af en toe bezoek ik het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is een repressieve regio, zowel sociaal, politiek als cultureel. Door de komst van internet zoeken mensen meer contact met elkaar dan voorheen, zonder dat iets of iemand er tussen staat. Discussies voeren, filmpjes uploaden, blogs posten of simpelweg lezen. Deze mensen willen als individu gezien worden, door te doen wat iedereen zou willen doen maar de meesten niet durven. Heel langzaam neemt de angst voor de verdeel en heers politiek af.



DION VAN DEN BERG
Senior beleidsadviseur

Ik, ambtenaar voor vrede? Aj, die komt hard aan! Niets ten nadele van de veelal hardwerkende klasse van hoofdwerkers die zich in dienst van de majesteit en minister inzet voor vrede en veiligheid, maar het kost me toch moeite mijzelf als vredesactivist nu ook geafficheerd te zien als 'ambtenaar'. Al was het maar omdat ik mijn vredeswil liever op eigengereide wijze omzet in daden zonder links en rechts ook nog paraafjes te moeten sprokkelen en invulling te geven aan de individuele voorkeuren van passerende bewindslieden. Na bijna 35 jaar vredeswerk kan ik u dit melden: een passant is zelden een goed vredeswerker. Vredeswerk gedijt vooral bij langdurig commitment, bij het opbouwen van duurzame werkrelaties met mensen die vaak met de rug tegen de muur knokken voor meer vrede, meer gerechtigheid en meer democratie. Burgerschap is daarbij cruciaal, veel meer dan politici vaak willen toegeven! Mag ik dat als ambtenaar voor vrede uitdragen? Met passie, soms een gesmoorde vloek, her en der een wild gebaar of een visie op verre horizons? Als dat mag, zal ik mij ook als ambtenaar voor vrede met ziel en zaligheid inzetten voor de vrede.

De Vredeskrant 2011 is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi. Het is een speciale uitgave van Vrede. Nu, (5e jaargang nummer 3). Vrede. Nu verschijnt vier keer per jaar voor donateurs, leden en andere geïnteresseerden in het vredeswerk van IKV Pax Christi.

REDACTIE: Piet Halma en Helma Maas (eindredactie).
FOTOGRAFIE: Ashley Terlouw,
Johannes Odé en IKV Pax Christi-archief.
VORMGEVING: Het IJzeren Gordijn
DRUK: Van der Weij BV, Hilversum.
ISSN 1874-6497

IKV Pax Christi,
Godebaldkwartier 74, 3511 DZ Utrecht
Postbus 19318, 3501 DH Utrecht
Tel (030) 233 33 46, Fax (030) 236 81 99
info@ikvpaxchristi.nl
www.ikvpaxchristi.nl
Giro: 306090
tnv Vredesweek IKV Pax Christi

IKV PAX CHRISTI

IKV Pax Christi heeft het CBF-keurmerk, is ANBI-erkend en ISO-gecertificeerd.



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto.