

Vrede voor kinderen

Anneke van Wijngaarden



Voor de jongsten

Lees het verhaal 'Trompet voor olifant' van Max Velthuis.

Krokodil maakt zijn buurman Olifant gek met vioolspelen. Dan besluit Olifant trompet te gaan spelen. Nu wordt krokodil gek van het lawaai. Praten helpt niet. Beiden vinden dat ze recht hebben op hun muziek. Krokodil wordt zo boos dat hij met een drillboor de muur van zijn buurman te lijf gaat. Dan pakt Olifant een hamer en de muur stort in. Ze staan tegenover elkaar. Ze besluiten om samen muziek te gaan maken. De muur bouwen ze niet meer op. Ze worden wereldberoemd.

Dit verhaal staat ook in de **verzamelbundel 'Het rode kippetje'** (Leopold, 2005, 14de druk, NUR 273/ISBN 90 258 4844 3)

Tip

Zing en speel het lied 'Wij hebben op de fluit gespeeld' uit *Alles wordt nieuw*, deel II, lied 15. Maak een kring. Een of twee kinderen blijven buiten de kring. Bij het eerste couplet dansen de kinderen al zingend hand in hand in het rond. Aan het eind van het tweede couplet wordt de kring geopend en komen de kinderen die buiten de kring stonden, in de kring erbij. Het derde couplet wordt dansend gezongen. Bij het vierde couplet kan de laatste regel veranderd worden in 'totdat er vrede komt'.



Voor 9-12 jarigen Slinger maken

Pak een stuk papier en leg je hand erop. Trek met pen of potlood je hand en een stukje pols om en knip het uit. In je hand schrijf je een vraag die je aan iemand zou willen stellen die je niet goed kent. Maak een slinger van de handen door de 'polsen' om een draad te vouwen en vast te plakken. De vingers raken elkaar. Vrede ontstaat als je je met elkaar verbindt, durf nieuwsgierig naar elkaar te zijn.

