

Psalm 151: Broederstrijd

1. Isaak en Ismaël, Jakob en Esau – broeders in geloof, een innig verbond
God, Schepper en Spreker, draagt op – 'Alles in allen, een nieuwe morgenstond'
2. Puur en zuiver – God in de hemelen eist het dankbare hart, beneden
laatgebornen en uitverkoren – genade voor hem, een gezegend leven
3. Twee volken in een schoot – het ene sterk, het andere verdreven
Talrijk en machtig hun nakomelingen – de pijn van zielscheur vergeten
4. Verlossing en Openbaring – mensen scheppen machtige woorden
Nieuwe scherven en splinters – een heilige claim op Hem geboren
5. Bergen beklommen, de zee gespleten – zoekende volken die niet willen leren
Joden, christenen en moslims – lijnen in het zand, voorgedaan door wijze heren
6. Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij
In baarmoeders geschapen – toekomst nabij
Eeuwige broederstrijd – ook in mij
7. Wanneer machtigen heersen over zwakken – en regendruppels rood kleuren
Heer, zult U ons weer liefhebben?
8. Wanneer levens willekeurig gewogen worden – en pennen stilte schrijven
Heer, zult U ons weer vrede geven?
9. Wanneer loten van de stam afbreken – en teksten wapens worden
Heer, zult U ons weer in waarheid onderwijzen?
10. Wanneer kinderen naar zee vluchten – en mensenrechten verdrinken
Heer, zult U ons weer genade schenken?
11. Wanneer heden en verleden spiegelen – en ogen gesloten blijven
Heer, zult U ons weer openbreken?
12. Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij
In baarmoeders geschapen – toekomst nabij
Eeuwige broederstrijd – ook in mij
13. Vul uw hart met hoop en vertrouwen – zie dan hoe ver het licht reikt
Verhef uw woorden en niet uw stem – hoor de echo in andermans strijd
14. Sterren schitteren pas helder en fel – in de leegste en donkerste nacht
Het is milde regen die leven brengt – niet de aanzwellende donderkracht
15. Zoek elkaars gunst en niet het bezit – kleedt u in het witte gewaad
Allen beziel om mens te zijn – in lichte omhelzing van Gods gelaat
16. Puur en zuiver – God in de hemelen schenkt u het dankbare hart, beneden
Nieuwgeboren en uitverkoren – genade voor u, een verheven leven
17. Stammen en volken – zusters broeders in geloof, een innig verbond
God, Barmhartig en Genadevol, belooft – 'Alles in allen, een nieuwe morgenstond'

Enis Odaci oprichter van de Stichting Humanislam

Psalm 151 is opgebouwd uit drie delen:

verleden, heden en toekomst.

Deel 1 (vers 1-5) handelt over de geboorte van strijd tussen broers, stammen en uiteindelijk godsdiensten, op basis van menselijke interpretaties van Gods oordeel. Het is niet eenvoudig om Gods wijsheid te zien in de rangorde die God aanbrengt in de mensheid. Of scheidt Hij een situatie waarin het visioen van Paulus (alles in allen wordt één) mogelijk kan worden?

Deel 2 (vers 7-11) handelt over de actualiteit waarin problemen in de wereld, van het Midden-Oosten tot en met de vluchtelingencrisis dichterbij huis, gekleurd worden door conflicterende religieuze en politieke belangen. De centrale vraag is: welke rechtvaardige wereld zouden we nu als wereldgemeenschap kunnen herscheppen als we Gods Woord weer volledig in ons hart opnemen?

Deel 3 (vers 13-17) gaat over de kleine daden van barmhartigheid die elk individu kan stellen. Het begint met woorden van vertrouwen, die ver kunnen reiken en een nieuwe wereld kunnen scheppen. Wie elkaars gunst zoekt, en zich dus richt op elkaars gedeelde humaniteit, draagt bij aan de vervolmaking van het visioen van Paulus: een wereld van eenheid. Dat pure, dankbare, hart bezitten we al. Maar het heeft een stevige schok nodig om weer te ontwaken.

De delen zijn verbonden door scharnierverzen (verzen 6 en 12) die verleden, heden en toekomst verbinden. Ze benadrukken dat wij als individuen de erfenis dragen van eeuwenoude onderlinge twist en strijd. Het is daarbij de vraag of wij in staat zijn om ondanks die erfenis een nieuwe toekomst te scheppen. De belofte is: ja, dat kunnen wij.