



Wapen je met vrede

Jan Mulder tekende als eerste het burgerinitiatief tegen kernwapens.

Tijdens de Vredesweek 2014 vraagt PAX aandacht voor ontwapening. We doen een appèl op iedereen om zich niet met wapens, maar met vrede te wapenen.

De zomer van 2014 was een zomer vol oorlogsgeweld. Mensen in Oekraïne, Syrië, Irak en Gaza kregen veel te verduren. Ook bij conflicten die al langer woeden zoals in Afghanistan, Mali, Zuid-Soedan en Centraal-Afrikaanse Republiek betalen burgers de prijs. Wat kunnen we doen?

Soms lijken onze mogelijkheden beperkt. Soms denken we dat wapens dan maar uitkomst moeten bieden. We denken misschien wel dat we onze veiligheid kunnen kopen door wapens aan te schaffen.

Lees verder op pagina 2

Teken tegen kernwapens

Het is hoog tijd voor een verbod op kernwapens. De inzet van kernwapens heeft rampzalige gevolgen die nauwelijks te overzien zijn. Ook als ze niet worden gebruikt, is er altijd een dreigend gevaar voor ongelukken met dodelijke afloop. Honderdvijftien landen hebben inmiddels al op nationaal niveau kernwapens verbo-

den. Nederland kan zich ook aansluiten bij die meerderheid van landen. Met een burgerinitiatief willen we de Tweede Kamer laten debatteren over een nationaal verbod op kernwapens. 40.000 handtekeningen zijn nodig. Doe mee:

www.tekentegenkernwapens.nl



4

WIE ELKAAR KENT, SCHIET NIET OP ELKAAR

Jeanne Wesselink-Steenhof (95) vond het na die zo bewogen oorlogsjaren belangrijk om mensen met andere nationaliteiten te ontmoeten.



6

IK GELOOF IN WIJSCRACHT, OOK ALS HET OM VREDE GAAT

Ambassadeur van Vrede Tim Akkerman schreef speciaal voor PAX het vredeslied 'Brave of Our Hearts'.

Vervolg cover:

Wapen je met vrede

Maar er zijn vaak veel effectievere middelen om vrede te bewerkstelligen. Diplomatieke en soms ook juridische middelen bijvoorbeeld. Een ervan lichten we in deze Vredeskrant nader toe. We pleiten voor een verbod van de meest inhumane wapens, zoals kernwapens die een extreem vernietigende kracht bezitten.

Kernwapens veroorzaken onbeschrijfelijk lijden en beperken hun vernietigende kracht niet in tijd en ruimte. Ze vormen niet alleen een ernstige bedreiging voor het milieu, voor de volgende generaties, maar zelfs voor het voortbestaan van de mensheid. Een aantal wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen burgers en strijders, tussen een kind of een soldaat zijn al door veel landen verboden. Voorbeelden zijn landmijnen en clustermunitie. Met dezelfde argumenten wil PAX ook kernwapens laten verbieden.

Volgens het humanitair oorlogsrecht moeten burgers beschermd worden tegen de gruwel van de oorlog. Dit betekent dat aanvallen alleen gericht mogen zijn tegen militaire doelen en dat onnodig en willekeurig geweld verboden is. Vaatbommen waarmee de Syrische luchtmacht ongericht woonwijken bombardeert, laten zien dat burgers de eerste en voornaamste slachtoffers van ongericht en onnodig oorlogsgeweld zijn. Daarvoor dragen niet enkel militairen en krijgsheren, niet alleen hun politieke leiders een grote verantwoordelijkheid. De bescherming van burgers tegen oorlogsmisdaden is immers een verantwoordelijkheid van alle regeringsleiders. Ze dragen ook de verantwoordelijkheid voor het naleven van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Daarom pleit PAX ervoor dat regeringsleiders wapens die strijdig zijn met het internationaal humanitair recht - dus ook kernwapens - gaan verbieden.

Mensen in oorlogsgebieden putten hoop uit onze verbondenheid met hen. Zij hopen dat wij ons wapenen met vrede. Dat kan klein maar betekenisvol beginnen. Door deel te nemen aan de Vredesweek van PAX. Door de banken aan te spreken op investeringen in de wapenindustrie. Door bijvoorbeeld het ondertekenen van het burgerinitiatief tegen kernwapens. Op deze manier kun je jezelf wapenen met vrede.

Door Redactie Vredeskrant

Colofon

De Vredeskrant 2014 is speciale uitgave van PAX Magazine, (# 3, 2014), het blad van vredesorganisatie PAX. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

PAX Magazine verschijnt elk kwartaal en wordt toegezonden aan donateurs, sympathisanten en andere geïnteresseerden.

Redactie Suzanne van den Eynden, Onno Groustra, Frederique Kram, Sabita Ribai en Helma Maas-van der Vaart (eindredactie).

Productie Global Village Media, Amsterdam
Aan dit nummer werkten mee: Ferdinand Borger, Annerieke Dekker, Marc van Dijk, Anne Hertman, Dorien Jansen, Edwin Ruigrok en Iris Ruijs.

Fotografie o.a. Thomas van Beek, Tom Daams, Bob Karhof, Werry Crone, Levien Willemsse en PAX-archief.

Vormgeving Groep, merkcreatie en communicatie, Utrecht

Lithografie Frans Rappange

Druk Senefelder-Misset, Doetinchem

ISSN 2352-300X

PAX magazine is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een leesbeperking bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor blinden en Slechtzienden. Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste leesvorm, neem dan contact op met de CBB, tel.nr. (0341) 56 54 99, e-mail: info@cbb.nl



Adresgegevens

PAX
Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
Postbus 19318
3501 DK Utrecht
Tel (030) 233 33 46

Fax (030) 236 81 99
PAXmagazine@paxvoorvrede.nl
www.paxvoorvrede.nl

IBAN: NL03370 0390 5150 00
trv PAX te Utrecht o/vv Vredesweekcollectie



De kwestie

Kan religie geweld aanwakkeren?

JA



Hans Achterhuis
filosoof en schrijver van o.a. 'Met alle geweld'

"Er bestaat al eeuwenlang een hechte relatie tussen religie en geweld. De Fransman René Girard liet met zijn theorie van het zondebokmechanisme zien dat de oerversie van religies voor een belangrijk deel gebaseerd waren op de vervolging van een zondebok. De Bijbel begint met zo'n oerverhaal van Kain die zijn broer Abel doodt. Ook in het Middeleeuwse christendom zie je nog een sterk gewelddadige lijn: de Joden werden massaal vervolgd, omdat ze de schuld kregen van de pest. Religie en geweld hebben een gedeeld DNA. Nadat het christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk werden kettters vervolgd. Kerkvader Augustinus verordonneerde gedwongen bekeringen. En denk maar aan de kruistochten, waren dat geen religieuze oorlogen? Ik zie religie als een heel ambivalent verschijnsel. Natuurlijk kan het in eigen gelederen vrede brengen. Maar zodra men-

'Ik zie religie als een heel ambivalent verschijnsel.'

sen heilig ergens in geloven, dus bijvoorbeeld ook in communisme waarvan ik vind dat dit soms religieuze trekken krijgt, kan religie een dodelijk middel worden."

Voorafgaand aan de Vredesweek verschijnt een nieuw boek van Hans Achterhuis dat hij samen met Nico Roning schreef: 'De kunst van het vreedzaam vechten'.

"Nooit eerder in de geschiedenis zaten de levens van mensen zo vol met conflicten. We moeten voortdurend ons mannetje staan, of ons vrouwtje - op straat, op het werk, in winkels en zelfs thuis. Het gekke is: ondanks al die confrontaties vloeit er maar zelden bloed. Nooit eerder zelfs was een beschaving zo effectief in het bewaren van vrede. Hoe lukt ons dat, wat is het geheim? Daarnaast zijn we in dit boek op zoek.' Hans Achterhuis en Nico Roning

550 pagina's / Prijs € 34,95 / ISBN 978 90 477 0219 1 / NUR 730 / Verschijnt 15 september.

NEE



Désanne van Brederode
filosoof, schrijver en activist bij het Syrische Comité

"In religie zit een belangrijke tegenkracht tegen geweld. Filosoof Marc de Kesel laat in zijn boek 'Goden breken' zien hoe monotheïstische godsdiensten een soort zelfreinigende kracht in zich dragen. In al die godsdiensten staan mensen op die de bronnen opnieuw interpreteren. Dat wat is verworpen tot machtswellust en gewelddadigheid wordt zo opnieuw geijkt. Het religieuze blijft een verlangen. Jezus brak met geen enkel religieus gebod, maar gaf aan dat het gebod tot naastenliefde alle andere geboden omvat en er soms bo-

'Religie is meer dan het fanatiek aanhangen van een set idealen.'

ven uitstijgt. Zonder dit vermogen om zelf een keuze te kunnen maken ten aanzien van overgeerde wetten en regels, zou ook het protestantisme nooit ontstaan zijn. Religie is meer dan het fanatiek aanhangen van een set idealen. Religie is ook de worsteling met jezelf, bezinning. Dat vereist reflectie op je eigen handelen en het toelaten van vragen."

Tip:

Op de Nacht van de Vrede kun je Hans Achterhuis ontmoeten.

Op 24 september zal hij samen met co-auteur Nico Roning, in de Balie in Amsterdam zijn nieuwste boek 'De kunst van het vreedzaam vechten' bespreken. Eerder schreef hij 'De utopie van de vrije markt' en 'Met alle geweld'.

Kom ook! Meld je aan op www.nachtvandevrede.nl

Dit is een ingekorte versie van een aflevering van Trouws Filosofisch Elftal, geschreven door Marc van Dijk

PAX is een burgerinitiatief gestart om een nationaal verbod op kernwapens op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Voor het initiatief zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Online en op straat benadert de vredesbeweging mensen om mee te doen. PAX werkt in internationaal verband aan een wereldwijd verbod. "Al 115 landen hebben kernwapens verboden", zegt campagneleider Krista van Velzen van PAX. "Nederland kan het volgende land zijn dat met een verbod laat zien dat deze onmenselijke wapensystemen onacceptabel zijn."

PAX leidt burgerinitiatief voor nationaal verbod

Teken tegen kernwapens

Door Annerieke Dekker

Tip:

Op de Nacht van de Vrede ook aandacht voor kernwapens

Inwoners van de Marshall-eilanden hebben te maken gekregen met de gevolgen van de explosie van een kernwapen. Daar zijn bijna 70 proeven met kernwapens uitgevoerd. Nu hebben zij negen kernwapenstaten voor het Internationaal Gerechtshof gedaagd. Eis: ontwapening. Hun advocaat Phon van den Biesen is te gast op de Nacht van de Vrede, 24 sept in de Balie, Amsterdam.

Kom ook! Meld je aan op www.nachtvandevrede.nl.

Krista van Velzen is ervan overtuigd dat een wereldwijd verbod op kernwapens mogelijk is. "Neem landmijnen. Met z'n allen wezen we de wereld op de gevolgen van landmijnen voor gewone mensen, de slachtoffers. Nu is er een verbod op landmijnen. We wezen op de gevolgen van clusterbommen voor gewone mensen, en er kwam een verbod op clusterbommen. Nu die kernwapens nog."

Reëel risico

Wereldwijd zijn er 16.300 kernwapens, waarvan er 2.000 op scherp staan. Het massavernietigingswapen is ontworpen om in korte tijd veel slachtoffers te maken. Bij een ontploffing veroorzaken zij een humanitaire ramp, waarvan de gevolgen generaties lang doorwerken. Zolang er kernwapens zijn, bestaat de kans dat zij in een gewapend conflict worden gebruikt. Daarnaast is er een reëel risico op een catastrofaal ongeluk. Nu al gebeuren er jaarlijks tientallen ongelukken en bijna ongelukken. "Ook in Nederland zijn nog steeds kernwapens",

vertelt Krista van Velzen. "Deze zijn eigendom van de Verenigde Staten, maar Nederland is verantwoordelijk voor veel onderdelen van deze zogenaamde kernwapentaak. De Verenigde Staten gaan de kernwapens die in Nederland zijn 'moderniseren'. Dit betekent dat er nieuwe, beter inzetbare kernwapens naar Nederland komen. Voor ons is dit hét moment om de regering op te roepen een nationaal verbod in te stellen."

Niet langer verschuilen achter NAVO lidmaatschap

Nederland is lid van de NAVO en volgt de beleidslijn van de Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Dat houdt in dat we met de VS en anderen een nucleaire alliantie blijven zolang er kernwapens zijn. Andere landen, zoals het Verenigd



Krista van Velzen (links) voert actie tegen kernwapens voor het gebouw van de Tweede Kamer.

afwijken. Waarschijnlijk heeft onze regering een duwtje in de juiste richting nodig. Dat duwtje willen wij graag geven samen met zoveel mogelijk Nederlanders."

Huidige generatie

"De huidige generatie lijkt kernwapens en de vreselijke gevolgen ervan niet meer zo scherp op het netvlies te hebben", vervolgt zij. "Het is onze taak aan onze vrienden, onze kinderen en voor sommigen van ons zelfs onze kleinkinderen te vertellen over de enorme explosieve kracht, over de radioactiviteit, over de grens- en generatieoverschrijdende effecten. Dat een kernwapen geen onderscheid maakt tussen burgers en militairen. Hoe deze wapens ook in

vredesstijd gevaarlijk zijn. En de enorme kosten die het beheer en onderhoud met zich meebrengen." Verschillende internationale conferenties zijn gehouden over de humanitaire gevolgen van kernwapens. "De conclusie was steevast dat geen enkel land zich kan voorbereiden op een kernexplosie. De enige manier om de consequenties te vermijden, is kernwapens af te schaffen."

Meedoen

Met het burgerinitiatief 'Teken tegen kernwapens' moet de Tweede Kamer het voorstel van PAX bespreken om kernwapens in Nederland te verbieden. "Dat 40.000 Nederlanders zich achter dit initiatief scharen, zal politiek gezien veel gewicht in de schaal leggen. We roepen iedereen dan ook op zijn handtekening te zetten. Dit kan op www.tekentenkerkernwapens.nl. Hier is ook meer informatie over het initiatief te vinden. En degenen die meer willen doen, bijvoorbeeld door zelf handtekeningen in te zamelen, kunnen handtekeningenlijsten downloaden of bestellen. Samen kunnen wij de wereld veranderen. Samen kunnen wij onmenselijke onacceptabele wapensystemen afschaffen. Dat is niet zo maar een stelling, dat is een feit", besluit de campagneleider.

Actie: Handtekeningen verzamelen

Zet een handtekening op papier, ga met een lijst de straat op of teken digitaal op tekentenkerkernwapens.nl. En deel het via social media met zoveel mogelijk mensen.

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een voorstel dat je kunt indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het is méér dan een klacht en géén protest tegen een recentelijk door de Tweede Kamer ingenomen standpunt. Op de website van de Rijksoverheid staat te lezen:

De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen u en willen graag weten hoe u vindt dat de samenleving verbeterd kan worden. Om deel te nemen aan een burgerinitiatief moet u kiesrecht hebben. Uw voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben met naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Dit mogen ook digitale steunbetuigingen zijn.

Waarschijnlijk heeft onze regering een duwtje in de juiste richting nodig. Dat duwtje willen wij graag geven samen met zoveel mogelijk Nederlanders.

Koninkrijk, Griekenland en Canada, hebben de Amerikaanse kernwapens teruggestuurd naar de VS. Denemarken, Noorwegen en Spanje staan geen kernwapens op hun bodem toe in vredesstijd. IJsland en Litouwen staan helemaal geen kernwapens toe op hun grondgebied, of het nu oorlogs- of vredesstijd is. IJsland, Denemarken en Noorwegen hebben bovendien hun havens gesloten voor marineschepen die geschikt zijn om kernwapens te dragen. "Van dit alles heeft de NAVO nooit een probleem van gemaakt", weet Krista van Velzen. "Nederland suggereert dat zij niet van het NAVO-beleid kan

De begintijd van PAX

Jeanne Wesselink: 'Wie elkaar kent schiet niet op elkaar'

Door Helma Maas

Hoe kun je een oorlog vermijden? Die vraag hield iedereen bezig die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Mevrouw Jeanne Wesselink-Steenhof (95) vond het, na die zo bewogen oorlogsjaren, belangrijk om mensen met andere nationaliteiten te ontmoeten. Vanuit die motivatie stond ze aan de wieg van Pax Christi in Nederland.



Mevrouw Jeanne Wesselink-Steenhof stond aan de wieg van de vredesbeweging in Nederland. Foto: Bob Rarhof.

Wat had u in de oorlog meegemaakt?

In de oorlog woonde ik in de Betuwe. Mijn vader had een machinefabriek in Bommel. Hij was heel ziek. Ik werkte toen al in Nijmegen en ik fietste dagelijks over de dijk terug van Nijmegen naar Bommel. Toen zaten daar al heel veel militairen in hun schuttersputjes. Elke dag zag ik hun geweren. Toen de Duitsers ons ouderlijk huis gevorderd hadden, zijn we met zijn alleen gevlucht naar Huissen. We werden opgevangen door een boer. Daar na die eerste vlucht is mijn vader daar bij die boer overleden. We moesten hem provisorisch begraven. En zelf weer verder vluchten, want door de bombardementen was ook Huissen niet meer veilig. Met een groep van dertig mensen, mijn moeder en andere oudere vrouwen op een kar en wij lopend ernaast, zijn we via de uiterwaarden naar Arnhem getrokken. En toen weer verder gelopen naar Utrecht.

Heeft het uw kijk op Duitsers getekend?

Ja, wij noemden Duitsers nog heel lang moffen. Pas toen ik Duitsers ontmoette in het Franse Lourdes en hen beter leerde kennen, veranderde dat.

Hoe kwam u met Pax Christi in aanraking?

Er bestond al een Pax Christi in Frankrijk. Dat was in 1945 opgericht. In Lourdes ontmoette ik een aantal mensen daarvan. Ik was in de zomer van 1949 meegegaan met een vriendin van me die via de tochtgenoten van Sint Frans naar Lourdes

reisde. Ik vond de tochtgenoten van Sint Frans altijd wat zweverig, en ze waren ook wat streng in de leer. Je mocht niet zo genieten. Ik vond het heel leuk om mensen uit Engeland, Ierland, Frankrijk te ontmoeten. Het kamp waar we verbleven was een soldatenkamp geweest. We waren daar met een duizendtal jonge mensen. Zelf was ik net dertig.

Hoe was dat zo net na een oorlog om met mensen uit allerlei landen te zijn?

Iedereen had de oorlog meegemaakt. Sommigen zelfs als soldaat. Soms gingen je ogen wijd open als je hoorde wat anderen wel niet hadden meegemaakt. Tijdens die internationale ontmoeting vertelden we ieder over ons eigen land, lieten soms ook film of foto's zien. Je vertelde wat de oorlog aan schade had aangericht in je land. Het idee was dat als we elkaar leerden kennen, we niet meer op elkaar zouden schieten. Toch was de eerste kennismaking met de Duitse deelnemers wat raar. Ze kwamen iets later dan de anderen pas aan. Het bleek dat ze zo'n beetje Frankrijk binnengemokkeld moesten worden. In de trein hadden ze onder de banken moeten liggen. Maar toen ze ons tentenkamp binnen kwamen, deden ze dat marcherend en zingend. We waren gelukkig! Het leken wel soldaten of leden van de Hitlerjugend. Gelukkig bleken ze heel anders te zijn toen we ze eenmaal leerden kennen. Zij hadden ook geleiden in de oorlog.

Wat deed u in die begintijd van Pax Christi Nederland?

Na die ontmoeting in Lourdes gingen we een internationale rondzendbrief schrijven. Zo bleven we in contact. In Nijmegen had ik contact met een studentenpastor, want ik wilde ook in eigen land wat doen. Hij bracht me in contact met de voorzitter van het studentenkor, Herman Wesselink. Met hem ben ik later getrouwd. Samen schreven we een stukje in dagblad De Gelderlander om jongeren op te roepen op de Eerste Advent naar de Heilige Land stichting vlakbij Nijmegen te lopen. Het was het eerste stukje in de krant over Pax Christi.

En daarna?

In Nijmegen sloeg het goed aan. In 1950 organiseerden we een tocht naar het Duitse Kleve, net over de grens met Nijmegen. Dat was je-van-het, Nederlanders en Duitsers samen. Natuurlijk vond niet iedereen het goed dat wij naar Duitsland gingen en ik zelf vertrouwde die allereerste keer de Duitse mensen maar half, ook al werden we heel gastvrij ontvangen. Wij waren ondergebracht in een gastgezin en toen ik hun verhalen hoorde, legde ik mijn haat al snel af. Ik denk dat Pax Christi wel geholpen heeft om vijandbeelden bij te stellen. Ja, die eerste bijeenkomsten die waren roerend. Maar PAX is nog lang niet klaar met het werk.

Ambassade van Vrede Amsterdam Zuidoost

'Vrede kun je niet opdragen'

"Ik kom toch niet zweverig over?", zegt Sarita Bajnath halverwege het gesprek. De 36-jarige oprichtster van de Ambassade van Vrede Amsterdam Zuidoost is een sociaal entrepreneur die maar liefst twee bedrijven heeft. Zo probeert ze onder meer de eigenwaarde van kinderen uit de Bijlmer te versterken. Tijdens de Vredesweek organiseert ze dialoogtafels om Amsterdammers met elkaar in gesprek te laten gaan.

Blijkbaar kleeft aan praten over vrede al snel de term 'zweverig'. Dat is Sarita allesbehalve. Wel is ze een wereldverbeteraar, maar dan een die met de voeten stevig op de grond staat. Via haar bedrijf geeft ze training en coaching aan volwassenen, van politici tot andere mensen die bijvoorbeeld hun vaardigheden om in de media op te treden willen vergroten. Ook mensen uit een achterstandspositie kunnen bij haar terecht, want iedereen heeft recht op educatie is haar devies. 'Durf groot te denken', dat geeft ze ook aan kinderen mee als ze hun presentatievaardigheden versterkt. Maar ook zegt ze: "Echte vrede begint met interne vrede. De liefde die je voor jezelf hebt, moet je kunnen uitstralen naar anderen."

Internationale Dag van de Vrede

"De Internationale Dag van de Vrede doet me een beetje denken aan Moederdag of Vaderdag. Goed om bij stil te staan, maar je moet het hele jaar lief zijn voor je ouders. Als moment om stil te staan bij vrede kan zo'n dag wel een functie hebben, maar het gaat er natuurlijk vooral om of je ook in de geest van vrede handelt."

Pesten

"Vrede kun je niet opdragen. Het moet uit jezelf komen." Het is een pleidooi om naar de kern van de oorzaak van de onvrede te komen. "Mensen voelen zich onrechtvaardig behandeld, voelen zich niet gezien en gehoord en daarom doen ze dan dingen die in strijd zijn met de vrede. Kijk maar naar zoiets als 'pesten', iedereen is tegen pesten, maar toch komt het veel voor. Blijkbaar verschilt de definitie van pesten. Een ander zegt zo gemakkelijk: Ja, maar dat was een grapje. Maar dan vult die ander in wat jij als een grapje moet opvatten. Pas als je elkaar serieus neemt en écht naar elkaar luistert, kom je tot een begin van echte vrede."

Dialoogtafels

Sarita werd vorig jaar geïnspireerd door de Vredesweek. Op de Ambassadeursdag van PAX kwam ze veel gelijkgestemden tegen. "Zo verrissend om eens om te gaan met mensen die niet gefocust zijn op materialisme, maar op idealisme. Dit jaar zet ze samen met drie andere vrijwilligers een aantal dialoogtafels op.

Door Helma Maas

Waar en wanneer? Vrijdag 26 september, 's avonds in het atrium South East, Bijlmerdreef 1289, 2 minuten van metrostation Ganzenhof.



Sarita geeft training aan kinderen tijdens een zomerschool.



Jan en Michelle willen meer jongeren betrekken bij vrede.

Ambassade van Vrede Helmond:

'Het gaat om onze jongelui'

Door Suzanne van den Eynden

Eén ding staat voor de Ambassade van Vrede van Helmond als een paal boven water: het zijn vooral de jongeren in de gemeente die warm gemaakt moeten worden voor vrede. Daarom organiseert de ambassade tijdens de Vredesweek een **jongerendebat op een ROC**.

We moeten jongeren meekrijgen als we vrede echt op de agenda willen krijgen in de stad", vindt Jan Hendriks, adviseur internationale betrekkingen bij de gemeente Helmond en adviseur van de Ambassade van Vrede in de Brabantse stad. "Zij hebben de toekomst. Binnen de ambassade is helaas niemand jonger dan vijftig. Ik merk bij jongeren vaak een bepaalde vervlakking als het om een onderwerp als vrede gaat. Ook bij mijn eigen dochters. Of het gaat lukken ze aan te spreken met onze boodschap? Dat weet ik niet. Maar als we niets doen, weet ik zeker dat er niets gebeurt."

Drie internationale dagen

De Ambassade van Vrede is opge-

richt door de twaalf organisaties die zijn aangesloten bij de Stichting Helmondiaal, ontstaan toen Helmond Millenniumgemeente werd. De stichting koos drie internationale dagen waar ze in ieder geval jaarlijks aandacht aan wil besteden: Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind (20 november) én de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. Deze drie thema's komen ook terug in de Millenniumdoelen. Vorig jaar hield de stichting in de Vredesweek een filmmiddag met een spreker van PAX. Dit jaar wilde de stichting méér en besloot zij ambassade te worden.

Wanneer de Ambassade tvredren is? Michelle Rahael, secretaris van de Stichting Helmondiaal: "We hopen dat de resolutie in ieder geval een discussie op gang brengt. En als we een paar docenten en leerlingen aan het denken kunnen zetten, hebben we al iets bereikt."

Waar en wanneer? Vrijdag 26 september, 12.00 - 14.00 uur, ROC ter Aa, Helmond.



Als er één kernwapen in de lucht gaat, gaan er meer, volgens deze cartoonist.

Agenda

Rijk voor alle activiteiten op:
ambassades.
paxvoorvrede.nl/agenda

Festival Morgenland goes Deventer

Het Morgenlandfestival wordt al 10 jaar in het Duitse Osnabruck georganiseerd en dit jaar sluit Deventer hierbij aan. Met een gevarieerd programma van concerten, films, lezingen en een maaltijd wil de Ambassade van Vrede Deventer de verschillende kanten van landen ten oosten van ons belichten.
24 t/m 28 september // Ambassade van Vrede Deventer (ism anderen) // Deventer

Jongerenavond

Een flashmob op het nummer 'Brave of Our Hearts'.
Donderdag 25 september // Ambassade van Vrede // Amersfoort // Johanneskerk // Amersfoort // 19.00 uur

Vredesweek in Wageningen

Op de universiteit in Wageningen organiseert Studievereniging Ipsos Facto verschillende lezingen, een film en een workshopavond met inspirerende sprekers op de campus van de universiteit.
23 t/m 25 september // Ambassade van Vrede // Wageningen // Universiteit Wageningen

Vredesviering

Deze Ambassade van Vrede, de Oecumenische Hagediensten Doorn/Driebergen, organiseert op zondag 21 september een bijzondere vredesviering. Iedereen is hier van harte welkom, met name kinderen worden nadrukkelijk uitgenodigd. Het belooft een bruisende dienst te worden.
21 september // Ambassade van Vrede Doorn // Driebergen // Rappal van Bartiméus // Doorn // 10.30 uur

Joods-Arabisch foto-expositie

Een kant-en-klaar recept voor 'vrede' bestaat niet, maar een aantal ingrediënten is absoluut onmisbaar. Zoals wederzijds respect en begrip en kennis van elkaars cultuur en gebruiken. Over dit en andere thema's rond vrede is van dinsdag 16 t/m donderdag 25 september 2014 een bijzondere fototentoonstelling te zien in de Lourdeskerk in Scheveningen. De expositie zelf - onder meer een selectie van door Joodse en Arabische jongeren van elkaar gemaakte foto's - is gratis toegankelijk.
16 t/m 25 september // Ambassade van Vrede Scheveningen // Lourdeskerk // Scheveningen

Tim Akkerman, Ambassadeur van Vrede 'Ik geloof in wilskracht, ook als het om vrede gaat'

Door Suzanne van den Eynden

Vrede. Wie durft? De slogan naast het beeldmerk van PAX is zanger Tim Akkerman (1980), dit jaar Ambassadeur van Vrede, op het lijf geschreven. Vier jaar geleden verruilde hij de succesvolle Haagse band Di-rect voor een solocarrière. Spannend en onzeker? Absoluut. Maar het verlangen om zijn hart te volgen won het van de angst. Deze boodschap draagt hij ook uit in het vredeslied 'Brave Of Our Hearts' dat hij speciaal voor PAX schreef.

Een concert van
Tim Akkerman bijwonen?
Ga naar www.timakkerman.nl



Nadat hij de voordeur van zijn sfeervolle Haagse woning heeft geopend, excuseert Tim Akkerman zich even: zijn zontje heeft honger, en dat gaat natuurlijk voor. Hij maakt een flesje, zet intussen koffie, thee en een doos chocola op tafel, stilt de honger van zijn jongste spruit en schuift dan aan de houten eettafel aan. De vader van drie kinderen (1, 5 en 7) is druk. Hij toert momenteel met zijn nieuwe album *The Journey* langs de Nederlandse

clubs en theaters, stond de avond ervoor nog in Drachten te spelen. Het gezinsleven vergt dan ook de nodige planning. "Mijn vrouw werkt overdag als kraamverzorgster en sinds kort ook als fotograaf. Ik ben vooral 's avonds aan het werk. Zij legt de kinderen meestal in bed, ik haal ze er 's ochtends weer uit. Maar we doen allebei wat we leuk vinden en steunen elkaar in onze keuzes." Het is mede dankzij zijn vrouw dat de zanger er in 2009 voor koos de succesvolle Haagse band Di-rect

te verlaten en een solocarrière te beginnen. In 2012 verscheen zijn eerste album, *Anno*. Dit jaar volgde *The Journey*. Akkerman: "Van jongs af aan droomde ik van een carrière als muzikant. Als tiener schreef ik liedjes en vanaf mijn vijftiende werkte ik bij Rock Palace, dé muzikwinkel van Den Haag. Daar leerde ik de jongens kennen met wie ik later Di-rect vormde. Ik speelde al wel in bandjes, maar dat ging mij er niet professioneel genoeg aan toe. Als er een voetbalwedstrijd op tv was of iemand kreeg een vriendinnetje, kwam de band al snel op de tweede plaats. De jongens met wie ik Di-rect vormde, hadden dezelfde instelling als ik: de muziek ging voor alles. Natuurlijk wilden we ook plezier hebben, maar de repetities waren heilig." Na twee jaar kon Di-rect goed leven van de muziek.

Geen concessies

Na tien jaar het gezicht van de succesvolle band geweest te zijn, merkte Akkerman dat de groep 'creatief uit elkaar begon te groeien'. "Ik ben opgegroeid met de muziek van singer-songwriters zoals Don McLean en Simon and Garfunkel. Met Di-rect maakten we stevige rock. Dat vond ik ook te gek, maar in de loop van de jaren begon die liefde voor singer-songwritermuziek de overhand te krijgen. Dat botste met de andere jongens van de band. Ik geloof niet in concessies doen als het gaat om muziek. Ik kwam steeds vaker gefrustreerd thuis." Maar er was ook die hypothec en de verantwoordelijkheid voor zijn gezin. "Mijn vrouw zei op een gegeven moment tegen me: het maakt me niet uit hoe je thuis komt, als je maar gelukkig thuis komt. Dat heeft me over de streep getrokken. In goed overleg ben ik in 2009 uit de band gestapt." Spijt heeft hij nooit gehad. "Ik wil mijn hart volgen, niet eventuele onzekerheid. Muziek maak ik van uit passie en mijn songs moeten oprecht overkomen. Hoe geweldig mijn tijd bij Di-rect ook was, ik kan mijn muziek nu veel meer sturen. Mijn albums heb ik dan ook in eigen beheer uitgebracht. Voor een control freak als ik is dat heel prettig!" De beslissing betekende financieel een stapje terug in vergelijking met de 'gouden' jaren bij Di-rect.

"Het betekent dat we dit jaar niet op vakantie gaan - maar dat geldt voor zo veel mensen. Ik heb het geluk gehad dat ik me vanaf mijn negentiende volledig op muziek heb kunnen richten. Maar als ik er op een gegeven moment een baan bij moet zoeken, doe ik dat. Zo simpel is het."

Brave Of Our Hearts

Je hart volgen, ook als het niet makkelijk is: het is het levensmotto van de Haagse zanger. "Van mijn ouders kreeg ik al mee dat het niet uitmaakt wat je doet, als je maar gelukkig bent. Aan mijn kinderen

Begin in je eigen omgeving, bijvoorbeeld door bij tegenslagen niet meteen op zoek te gaan naar een zondebok.

probeer ik dat ook over te brengen. De uitnodiging van PAX aan mensen om zich in te durven zetten voor vrede spreekt mij dan ook enorm aan. Ik geloof in wilskracht, ook als het om vrede gaat." Met het vredeslied *Brave Of Our Hearts* roept Akkerman mensen op om op hun eigen manier bij te dragen aan vrede. "Ik weet zeker dat heel veel mensen het gevoel delen dat ze iets voor vrede willen doen, maar niet weten wat en hoe. Terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Begin in je eigen omgeving, bijvoorbeeld door bij tegenslagen niet meteen op zoek te gaan naar een zondebok. Of, en dan doel ik specifiek op jongeren, onder leeftijdgenoten uit te dragen dat geweld niet oké is. Vrede kan alleen als we er samen voor durven gaan. Ook tegen de stroom in." Tim Akkerman nodigt muzikliefhebbers uit om een eigen versie van *Brave of our Hearts* op te nemen. Onder meer Jennifer Ewbank deed dit al, net als een aantal niet-professionele muzikanten.

Kijk op www.paxvoorvrede.nl en klik op 'wat kun jij doen'.

Muziek voor vrede

Op 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, is de Amsterdamse Ziggo Dome het toneel voor een groots internationaal vredesconcert met topartiesten uit veertien conflictgebieden: **MasterPeace In Concert**. PAX is mede-oprichter van MasterPeace.

MasterPeace In Concert is een unieke muzikale happening met optredens van o.a. de Amerikaanse Oleta Adams, de Senegalees Baaba Maal en de Nederlandse artiest Roel van Velzen, begeleid door het Metropole Orkest. Artiesten uit conflictgebieden delen het podium om met elkaar op te roepen tegen nieuw gewapend geweld. In meer dan veertig landen zijn er op de Internationale Dag van de Vrede concerten en de Ziggo Dome wordt met MasterPeace In Concert het hart van deze wereldproductie.

Tijdens MasterPeace In Concert treden onder meer artiesten op uit Pakistan en India, Soedan en Zuid-Soedan, Israël en Palestina, Rusland en Oekraïne. Ze zullen ook samen een speciale Master-

Peace song uitvoeren. Voor Kenia treden muzikanten op vanuit de verschillende stammen, die elkaar zes jaar geleden in een burgeroorlog te lijf gingen. Maar soms vereist een oorlog echter dat het met slechts één lokale topartiest de aandacht van publiek en media mag opeisen, zoals dat geldt voor Syrië of Colombia. Vanuit Colombia komt een beroemde gitarist die jaren geleden is begonnen om AK-47's te verzamelen en om te bouwen in gitaren. Hij zal optreden met een aantal topgitaristen uit Nederland.

Alle artiesten worden bij hun muzikale reis naar vrede begeleid door het Metropole Orkest, onder leiding van hun chef-dirigent Jules Buckley.

Zangeres en regisseur Leoni Jansen neemt de samenstelling en regie

van MasterPeace in Concert voor haar rekening. De afgelopen jaren heeft Leoni een groot aantal internationale (wereldmuziek)concerten geregisseerd, waaronder Made in Holland (tribute to diversity), African Mamas en Daughters of Africa. Ze was verantwoordelijk voor de muzikale samenstelling van het in tientallen landen live uitgezonden Faranani, een eerbetoon aan en mét Nelson Mandela vanuit Koninklijk Theater Carré en werkte ook mee aan Samen door Mandela, het nationale eerbetoon vlak na zijn dood. Haar inzet voor het verbinden van culturen werd in 2006 beloond. Leoni werd toen door koningin Beatrix bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijdrage aan de wereldmuziek en voor het 'empoweren' van vrouwen in de muziek.

Bron MasterPeace



'Music above fighting' is het motto van MasterPeace.

Foto: MasterPeace

De **Nationale Postcode Loterij** is de grootste goeddoelenloterij van Nederland. In 2014 werd ruim 302 miljoen euro geschonken aan 90 organisaties die zich inzetten voor bescherming van mens en natuur.

Ook PAX deelt mee in de opbrengst van de loterij. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Naast het steunen van goede doelen maken deelnemers kans op fantastische prijzen. Zoals elke week de Straatprijs van 25.000 euro en Kanjers die kunnen oplopen tot 49,7 miljoen euro.

Meedoen is eenvoudig, bel 0900-300 1500 (€ 0,50 per gesprek) of meld u aan via internet: www.postcodeloterij.nl Voor € 11,75 per lot speelt u al mee. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

De Postcode Loterij helpt!



'Ik wil al hun levens redden, dus we moeten opschieten'

Door Edwin Ruijgrok en Dorien Jansen



Chiho spreekt op de conferentie in Mexico.

De 16-jarige Chiho Kozakura uit Japan reist de hele wereld over om mensen te wijzen op de desastreuze gevolgen van kernwapens.

Op 6 en 9 augustus 1945 vielen atoom-bommen op Hiroshima en Nagasaki. Eind 1945 waren door de aanvallen circa 250.000 mensen om het leven gekomen. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zijn er nog enkele honderd-duizenden slachtoffers zijn gevallen. Overlevenden hebben de ernst van de ramp doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Chiho Kozakura is een van die kleinkinderen.

Ievens redden
Ondanks haar jonge leeftijd is ze vastbesloten om haar tijdgenoten te vertellen dat zolang er kernwapens zijn, niemand veilig is. "Ik wil niet overleven door anderen te doden met kernwapens. Ik wil er ook niet door gedood worden.

Ik wil mijn dierbare familie niet verliezen aan kern-wapens. Ik geloof dat we kernwapens kunnen afschaffen als we onze verantwoordelijkheid nemen. Op dit moment worden veel kinderen bedreigd door kernwapens ergens op deze wereld. Ik wil al hun levens redden. Dus we moeten opschieten."

Van Mexico naar Hiroshima
Chiho zet zich op verschillende vlakken in om haar droom van een kernwapenvrije wereld waar te maken. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde haar naar de Verenigde Naties als jongerenvertegenwoordiger. Tijdens een internationale conferentie in Mexico in 2014 sprak zij over de humanitaire gevolgen van kernwapens. In april 2014 sprak zij, ten overstaan van ministers

van Buitenlandse Zaken, over de afschaffing van kernwapens tijdens een Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) bijeenkomst in Hiroshima.

Stuur een vredesduif naar Chiho
Chiho zoekt naar manieren om een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken, omdat zij uit de directe overlevering weet wat de gevolgen van deze wapens kunnen zijn.

Wil je haar motiveren en jouw steun geven?
Stuur een vredesduif via de website www.vredesvluchten.nl of vertel over haar inzet voor vrede in jouw gemeenschap en stuur haar een keramieken vredesduif (te bestellen via info@paxvoorvrede.nl).

PAX bezorgd over toename inzet bewapende drones

PAX is bezorgd over de toenemende inzet van bewapende drones. Door de lage risico's voor de eigen soldaten en verminderde kosten zetten staten drones mogelijk sneller in complexe conflictsituaties in. PAX pleit voor duidelijke afspraken en meer transparantie rond de inzet van drones, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Aanvallen met bewapende drones worden steeds meer uitgevoerd, onder meer in Jemen en Pakistan. "Dit gewapend geweld kan wraakgevoelens en verzet aanwakkeren, al dan niet gewapend", stelt Wim Zwijnenburg, onderzoeker Veiligheid en Ontwapening bij PAX. "Bovendien zorgen de voortdurend rondcirkelende vliegtuigen voor angst en trauma's onder de bevolking. Daarmee staat de inzet van drones duurzame vrede en stabiliteit in de weg."

Buitenrechtelijke executies
PAX wil dat de Nederlandse regering zich hard maakt voor internationale juridische kaders voor de inzet van bewapende drones. Ook moeten bondgenoten duidelijke afspraken maken over het gebruik van informatie die zij delen. Zo zou informatie die door Nederlandse inlichtingendiensten wordt verzameld, niet gebruikt mogen worden voor buitenlandse executies met bewapende drones of voor andere operaties die niet in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht.

Niet aanschaffen
PAX vindt dat Nederland bewapende drones of toestellen die in een later stadium bewapend kunnen worden niet moet aanschaffen, laat staan gebruiken, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De organisatie stelt de regering voor een stappenplan, een zogeheten roadmap, te ontwikkelen voor de rol van bewapende drones en onbemande systemen. Wim Zwijnenburg: "Met zo'n roadmap wordt duidelijk welke rol het Ministerie van Defensie voor deze wapens ziet in de komende decennia. Deze openheid geeft de samenleving en het parlement de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de keuzes van het kabinet."

Tip:

Op de Nacht van de Vrede ook aandacht voor drones.

Vanuit een container in de VS met een bewapende drone boven Afghanistan en Irak vliegen: de 28-jarige Amerikaan Brandon Bryant was dronepiloot in het leger en voerde dodelijke luchtaanvallen uit. Hij is te gast op de Nacht van de Vrede, 24 september in de Balie, Amsterdam.
Kom ook! Meld je aan op www.nachtvandevrede.nl.

Hoe is het nu met... Syrische vredesactivisten?

In de Vredesweek van vorig jaar vroeg PAX aandacht voor **vredesactivisten in Syrië**. Die aandacht hebben ze nog steeds nodig, want de oorlog in Syrië duurt voort.



Kinderen in Syrië spelen nauwelijks nog op straat. Foto: Tom Daams

De stad Aleppo wordt dagelijks gebombardeerd met vatenbommen. Toch gaan de leerkrachten van de Mustafa Qarman school in een van de volkswijken van Aleppo door met hun werk. De elf onderwijskrachten kregen een training in omgaan met psychologische stress. De kinderen kunnen niet op een schoolplein buiten spelen. Al sinds het uitbreken van de oorlog onderhouden de leerkrachten en de schoolleiding contact met de ouders, zodat die ook op de hoogte zijn van de leerprestaties en het gedrag. En de radiomakers van Alwan FM hebben het voor elkaar

gekregen dat nu nog meer luisteraars de zender kunnen ontvangen. In de provincies Idlib en Aleppo, aan de Turkse kant van de grens en binnenkort ook in Latakia zijn de programma's van Alwan FM te horen.

Tijdens de Vredesweek bezocht Fadi Halisso diverse Ambassades

van Vrede in Nederland. Hij werkt al weer maanden met de Syrische vluchtelingen in Libanon. Ook daar is eind vorig jaar een school gestart en zijn nog weer meer gezinnen in staat gesteld om zelf hun inkomen te verdienen via de organisatie waar Fadi leiding aan geeft.

Door Helma Maas

Als je een jonge keurig gekleedde vrouw ziet sprinten op een vliegveld met een rolkoffertje in haar hand, dan is de kans groot dat het Beatrice is. Zij probeert de hele wereld te mobiliseren om in actie te komen tegen kernwapens. In het afgelopen jaar bezocht ze wel 18 landen. Ze reist van Thailand, Uruguay tot Zambia en natuurlijk ook de 'lobbyhoofdsteden' Wenen, New York en thuisbasis Genève ontbreken niet op haar reislijst.

Sinds kort is Beatrice directeur van de internationale campagne om kernwapens af te schaffen. In het Engels wordt de campagne afgekort tot ICAN (international campaign to abolish nuclear weapons). Een aardige woordspeling ook naar het onbegrensde optimisme van Barack Obama die in 2009 in Praag een toespraak hield om kernwapens uit te bannen. Kort daarvoor was hij met zijn lijfspreuk 'Yes, we can' verkozen tot president. ICAN houdt Obama en ook andere wereldleiders bij de les. Met een klein kantoor in Genève waar Beatrice zeven stafleden aanstuurt, lijkt dat een megaklus. Maar liefst 300 organisaties, waaronder PAX, hebben zich aangesloten bij de campagne. In 90 landen is ICAN actief. En dat terwijl er maar 9 landen in de wereld zijn die werkelijk kernwapens bezitten. De filosofie van vredesorganisaties zoals PAX is dat je het kernwapenprobleem nu niet alleen met die negen kernwapenstaten oplost. Daar zijn juist méér landen voor nodig. De nieuwe aanpak is om via een internationaal verbod dat juridisch bindend is te komen tot een verbod op en daarmee dus uitbanning van kernwapens. Iets soortgelijks is gedaan met het verbod op landmijnen. Dat vereist dus heel veel lobby-werk, ervoor zorgen dat de druk op al die regeringsleiders zo goed mogelijk opgebouwd wordt. Vandaar ook het vele reizen dat Beatrice's functie met zich meebrengt.

Beatrice: "Ik pak altijd op het laatste moment in en dan heb ik toch weer de verkeerde dingen bij me. Dan vergeet ik de vloeistof voor mijn contactlenzen of mijn oplader. Ook was ik een keer mijn boarding card kwijtgeraakt in een taxi, maar ik heb nog nooit een vliegtuig gemist." De vele conferenties waar Beatrice bij aanwezig is, vervelen niet. Ook in haar vorige werk heeft ze dat al meegemaakt en die hebben onder andere geleid tot het wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties. "Soms denk ik wel eens waarom werk ik niet aan uitbanning van malaria? Dat is meer tastbaar dan uitbanning van kernwapens. Maar ik zie dit als onderdeel van een grotere strijd. Waarom zou je zoiets onzinnigs als kernwapens hebben in de wereld? Wie heeft er nu wapens nodig?"

Op de vraag of het niet naïef is om te denken dat er ooit een wereld zal zijn zonder kernwapens, antwoordt ze resoluut: "Wapens zijn ontworpen om anderen te doden. De mensen die geloven in afschrikking via kernwapens, zij zijn naïef. Hoe kun je nu ooit denken dat die wapens nooit gebruikt gaan worden?" En aan ieder die denkt dat grote veranderingen nu eenmaal niet mogelijk zijn heeft ze ook een boodschap. **Beatrice:** "Wie kon ooit denken dat slavernij afgeschaft zou worden, dat Apartheid verleden tijd werd of dat we niet meer in een restaurant zouden mogen roken? En toch zijn ook die dingen veranderd. Dus dat kan met kernwapens ook." Door Helma Maas

Op reis met...

Paspoort

Naam: Beatrice Fihn
Leeftijd: 31
Burg.staat: getrouwd,
 1 dochter van tweeënhalf jaar
Nationaliteit: Zweeds
Geboorteplaats:
 Göteborg, Zweden
Woonplaats:
 Genève, Zwitserland
Heeft gewoond in:
 Oslo, Florence
Reist met: kleine rolkoffer
 (alleen handbagage)
Zit altijd in koffer:
 Computer, ipad
Onafscheidelijke reisgenoot:
 Brill

NOOIT meer OORLOG

Voor vrede is moed nodig. De moed om in vrede te geloven, de durf om iets voor vrede te doen. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede. Durf ook mee te doen, met PAX.

PAX Vrede. Wie durft?
PAXVOORVREDE.NL

Samen werken aan vrede!

"Vrijheid is niet vanzelfsprekend en we zijn erg blij om te zien dat de ambassades van Vrede zich zo inzetten voor onze vrede. Investeren in vrede is belangrijk voor iedereen."

Ton Heerts, directeur vfonds

www.vfonds.nl

De nieuwe generatie vredesactivisten wil **fun** en actie

De Vredesweek bestaat al ruim 47 jaar. Wie toen jong was, heeft inmiddels zelf kleinkinderen. En die willen een andere aanpak als het om vrede gaat. Het doel van een actie moet concreet zijn, ze willen het liefst zelf iets doen en het is belangrijk dat er humor bij zit. Een dag voor de vrede wordt vooral spannend als het met een Nacht voor de Vrede wordt afgesloten.

PAX Vrede. Wie durft?

Nacht van de Vrede

Ontwapening • Veiligheid • Mensenrechten

24 september ♦ 19.00 uur ♦ de Balie, Amsterdam

Aanmelden via:
www.nachtvandevrede.nl

Met o.a. zanger **Tim Akkerman**, Amerikaanse dronepiloot **Brandon Bryant**, advocaat **Phon van den Biesen** & filosoof **Hans Achterhuis**.

AMNESTY INTERNATIONAL, Rode Kruis, PAX, Vredesweek

Kom naar de Nacht van de Vrede: inspirerende interviews, confronterende filmfragmenten en meer. Met zanger Tim Akkerman, Ambassadeur van Vrede, de Amerikaanse dronepiloot Brandon Bryant, wetenschapper Noel Sharkey en filosoof Hans Achterhuis. Journalist Frénk van der Linden interviewt advocaat Phon van den Biesen die namens de Marshall-eilanden bij

het Internationaal Gerechtshof een rechtszaak heeft aangespannen tegen de negen kernwepensstaten in de wereld. Aan de hand van filmfragmenten geeft hij zijn visie op de zaak, het non-proliferatieverdrag en kernwapens die in Nederland liggen. Praat mee over ontwapening, veiligheid en mensenrechten. Kom meer te weten over drones, killer

robots en kernwapens. Ontmoet inspirerende professionals die werken in conflictgebieden. Vrede. Wie durft? Een initiatief van PAX in samenwerking met o.a. het Rode Kruis en SIB Amsterdam.

24 september / 19.00 uur / de Balie / Amsterdam
Meld je aan:
www.nachtvandevrede.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de email nieuwsbrief of abonneer je gratis op het PAX Magazine. Volg ons op Facebook en Twitter, zo mis je nooit iets. **Ga naar www.paxvoorvrede.nl en meld je aan.**



Verouderde kernwapens kunnen voor ongelukken zorgen.

VredesMagazine informeert over oorlog en vrede, over machtspolitiek en veiligheidsbeleid, maar ook over alternatieven voor geweld en het opbouwen van een vredescultuur.

Vredesmagazine analyseert, stemt tot nadenken en schudt mensen wakker.



In het komende nummer artikelen over ISIS en het ingrijpen van Israël in Gaza. Het dossier gaat dit keer over kernwapens.

Neem een jaarabonnement voor 10 Euro of vraag een gratis proefnummer aan!

Telefoon: **015-7850137** of www.vredesmagazine.nl

Laat killer robots sciencefiction blijven

Steeds vaker gebruiken militairen bewapende drones in conflict-situaties. Bij hun nog gevaarlijkere opvolgers, zogeheten killer robots, hoeft er zelfs helemaal geen mens meer aan te pas komen.

Oeze volledig autonome dodelijke wapensystemen kunnen zelfstandig beslissen of ze een doelwit aanvallen of niet. Zo gaan we steeds een stap verder in het ontmenselijken van de oorlog. Volgens PAX moeten mensen altijd betrokken blijven bij beslissingen over leven of dood. Daarom voert de organisatie onder de naam Stop Killer Robots campagne om ervoor te zorgen dat killer robots vooral sciencefiction blijven.

Door de snelle ontwikkelingen op technologisch vlak wordt het ontwikkelen van een gewapende, volledig autonoom opererende robot in de toekomst mogelijk. Een

groeiend aantal landen, waaronder Nederland, hebben hun bezorgdheid geuit over deze trend. Talloze experts benadrukken hoe belangrijk het is om te voorkomen dat dit soort wapens op het slagveld worden gebruikt. Bij killer robots hebben we nu nog de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. De internationale campagne Stop Killer Robots, waarvan PAX mede-oprichter is, stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er een verbod komt op dodelijk autonome wapensystemen.

PAX pleit ervoor in internationaal verband maatregelen te nemen. Meer dan ooit is een ethische discussie noodzakelijk over de

grenzen die we stellen aan de militaire technologie. We zien een belangrijke rol voor de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat er een verbod komt op dodelijk autonome wapensystemen. De VN heeft hier eerder al overleg over gehad. In november vindt een vervolgoverleg plaats.

Tip:

Op de Nacht van de Vrede spreekt professor Noel Sharkey over Killer Robots.

Hij is expert robotica en doceerde aan de Universiteit van Sheffield.



Noel Sharkey tijdens een bijeenkomst over Killer Robots.



Collecte in de Vredesweek

PAX kan zich dankzij de collectes waaraan u in de Vredesweek bijdraagt of die u zelf organiseert, blijven inzetten voor vrede in binnen- en buitenland. Wilt u informatie bestellen om uit te delen en zo het collectiedoel nader toe te lichten? Bestel collectefolders, posters en vredeskranten op www.paxvoorvrede.nl/ambassades

U kunt de opbrengst van uw collecte overmaken op: **NL03 TRIO 0390 5150 00** t.n.v. PAX te Utrecht, o.v.v. Vredesweekcollecte en de naam van uw parochie/gemeente. Door uw steun kunnen we samen werken aan vrede. Hartelijk dank!

Radiouitzending IKON in het teken van de Vredesweek

De Vermoeden-vieringen van de IKON staan in de maand september in het teken van de Vredesweek. Vier gasten zullen ieder op hun beurt een overweging houden en daarover met elkaar in gesprek gaan. Op de zondagen 21 en 28 september zal Tim Akkerman, ambassadeur van vrede, zijn muzikale bijdrage leveren.

Op de eerste Vredesavond 21 september houdt redactielid van PAX Vieren en oud IKON-pastor Bram Grandia de overweging. Bram: "Ik wil het hebben over het kleine boekje waarin de profeet Jona - duif betekent zijn naam - liever een havik is. Jona baait van een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Liever een spectaculaire oorlogsgod, zo eentje als Mars. Daarbij kun je op het balkon zitten en genieten van de vernietiging van de vijand. Dat plezier ontnemt God aan Jona. Een verhaal vol gein, als je er oog voor hebt."

Zondag 28 september houdt Klaas Koffeman, straatpastor in Den Haag, zijn overweging over een tekst uit Jesaja 58, 1 - 14. In dit gedeelte wordt er scherpe kritiek geleverd op de mensen die de rituelen van de godsdienst ijverig naleven, maar de dagelijkse praktijk en hun naasten uit het oog verliezen. "Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?"

De Vermoeden-viering // IKON Radio 5 // iedere zondag om 9.00uur // presentatie: Annemiek Schrijver // redactie: Ferdinand Berger, Marleen Stelling // eindredactie: Ida Overdijk

TEKEN TEGEN KERNWAPENS



PAX Vrede.
Wie
durft?

40.000 handtekeningen zijn nodig
om een **verbod op kernwapens**
op de politieke agenda te zetten.

Doe mee en teken de petitie op tekentegenkernwapens.nl