

Publieksjaarverslag **PAX** 2015

Vrede. Wie durft?

Dios cuida este año

Dios
ES
AMOR

Inhoud.

1. Wat heeft PAX in 2015 bereikt?	3
Waarom is een verbod op kernwapens belangrijk?	4
Hoe hielp de Nederlandse bevolking?	5
Wat gebeurde er internationaal?	6
2. Maar PAX deed toch nog meer?	7
Handel brengt bevolking bij elkaar	8
Irakese jongeren maken zich zichtbaar	9
Nieuwe activiteiten in de Vredesweek	10
Energiebedrijven noemen importstop op bloedkolen een optie	12
3. Wat moet er volgens PAX in Syrië gebeuren?	13
4. Wat deed PAX voor de vluchtelingen uit Syrië	14
5. Welke nieuwe plannen heeft PAX voor 2016?	16
Veiligheid voor de burgers van Ituri	17
Luister naar het verhaal van een vluchteling	18
Geselecteerd als lobbypartner door het ministerie van Buitenlandse Zaken	19
6. Hoe werkt PAX aan vrede?	20
7. Waar was PAX overal actief in 2015?	23
8. Wie werkten er met PAX aan vrede?	24
9. Hoeveel geld gaf PAX in 2015 uit en waaraan?	25
10. Hoe kwam PAX aan dat geld?	26
11. Hoe kan ik PAX helpen?	28

1. Wat heeft **PAX** in 2015 bereikt?

Verbod op kernwapens staat op de agenda



Op 26 november hebben wij de champagne ontkurkt. Sinds die datum staat een verbod op kernwapens namelijk officieel op de agenda van de Tweede Kamer. 45.608 Nederlanders ondertekenden ons burgerinitiatief om kernwapens in Nederland te verbieden. De verwijdering van de kernwapens uit Nederland is daarmee een stap dichterbij.

Brede steun van de bevolking

De campagne was nodig, omdat een concreet initiatief vanuit de politiek ontbrak. We merkten op straat een grote bereidheid om te tekenen. De benodigde handtekeningen werden binnen negen maanden opgehaald. De boodschap van de Nederlandse bevolking is heel duidelijk: de politiek is aan zet.

Wat stelt PAX voor?

Het burgerinitiatief stelt voor dat er een wet komt tegen het ontwikkelen, produceren, bezitten, gebruiken, stationeren én het overdragen van kernwapens in Nederland.



Bestaat er al een verbod in andere landen?

Wereldwijd hebben al 127 van de 195 internationaal erkende staten aangegeven te willen onderhandelen over een wereldwijd verbod. Daarnaast hebben al 115 landen zelf een verbod op kernwapens ingesteld. Alle ondertekenaars vinden het hoog tijd dat Nederland zich hierbij aansluit.

Het debat staat in 2016 op de agenda van de Tweede Kamer.

Waarom is een verbod op kernwapens belangrijk?

Wereldwijd zijn er 16.300 kernwapens. Die staan niet weg te stoffen. Dat zagen we afgelopen zomer maar al te goed. President Poetin van Rusland dreigde met het plaatsen van kernkoppen op de Krim, de VS reageerden met voorstellen voor nucleaire kruisraketten in Europa. En zowel Rusland als de NAVO deden aan de gezamenlijke grens grootschalige militaire oefeningen, onder andere om zich voor te bereiden op nucleaire aanvallen. 2.000 van de 16.300 kernwapens staan zelfs op scherp.

Investeringsen gaan door

De investeringen liegen er ook niet om. De kernwapenmachten geven de komende tien jaar meer dan 1.000.000.000.000 dollar uit aan het verbeteren en in stand houden van hun kernwapens.

Slachtoffers

Elk jaar gebeuren er tientallen ongelukken met kernwapens. En als de massavernietigingswapens worden ingezet, maken ze in korte tijd honderdduizenden slachtoffers en veroorzaken ze een afschuwelijke humanitaire ramp.

Kortom, redenen genoeg om kernwapens te verbieden!

Hoe hielp de Nederlandse bevolking?

De Nederlandse bevolking hielp natuurlijk door de handtekeningen te zetten. Maar net zo belangrijk was de hulp bij het verzamelen en verwerken ervan.

The Battle: Vredesambassadeur Casper van der Zijde naar Hiroshima

Wie verzamelt de meeste handtekeningen? Die vraag bepaalde in de lente van 2015 wie de winnaar werd van de strijd om het Ambassadeurschap voor de Vrede. En ook: hoe zorg je voor meer bekendheid voor het burgerinitiatief Teken



© Fotoflex NL

tegen Kernwapens? Op welke manier haal je handtekeningen op? En: wat maakt jou een goede ambassadeur voor de strijd tegen kernwapens?

Casper van der Zijde won en nam in augustus 2015 samen met campagneleider Krista van Velzen deel aan de herdenking van het bombardement op Hiroshima, 70 jaar geleden.

Bekende Nederlanders in actie

Bekende Nederlanders als Abdelkader Benali, Jan Mulder, Gerard de Korte, Katja Schuurman, Tim Akkerman en Henny Vrienten zetten hun handtekening, gingen op de foto en riepen hun social media volgers op om ook te tekenen.

Burgemeesters geven het voorbeeld

23 Burgemeesters tekenden de petitie. Elke burgemeester vroeg een ambtsgenoot om hetzelfde te doen en zo gaven ze de pen door. De burgemeesters zijn allemaal lid van Mayors for Peace, een organisatie die in 1982 werd opgericht door de burgemeester van Hiroshima.

Hulp van vrijwilligers

Tientallen vrijwilligers gingen week in, week uit de straat op om handtekeningen te verzamelen. Ze stonden op festivals, beurzen en markten en bij lezingen, congressen en filmavonden. Vrijwilligers hielpen ook om de handtekeningen te verwerken. Het was leuk om tussen de stapels handtekeningen briefjes met aanmoediging en steunbetuigingen te vinden.



Wat gebeurde er internationaal?

Ook op internationaal niveau is er een discussie over een verbod op kernwapens gaande. Een groeiende groep landen heeft genoeg van kernwapens en wil zo snel mogelijk onderhandelingen starten over een verbod. Al 155 landen tekenden een VN-verklaring waarin ze stellen dat het uitbannen van kernwapens noodzakelijk is voor het overleven van de mensheid.

Nederlandse inzet voor internationaal verbod minimaal

De Nederlandse regering heeft de VN-verklaring niet getekend. Sowieso is de houding van Nederland erg afwachtend. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken vindt dat er pas over een verbod gepraat kan worden nadat alle wapens zijn verwijderd. Volgens PAX hoeft Nederland niet te wachten. Onze campagneleider Krista van Velzen: “Ook bij het verbod op clustermunitie en landmijnen en chemische wapens begonnen landen die deze wapens niet bezitten met onderhandelen over een verbod, juist vanwege de humanitaire consequenties van deze wapens. De bezittende landen werden daardoor onder druk gezet en volgden later.”

PAX lobbyt voor meer pro-actieve rol

PAX lobbyde in 2015 bij de Tweede Kamer en de regering voor een meer proactieve rol op internationaal niveau. Dat deden we in de aanloop naar de toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag, dat in mei 2015

in New York plaatsvond. Daar stond nucleaire ontwapening hoog op de agenda, juist omdat er zo weinig vooruitgang wordt geboekt.

Tweede Kamer spreekt zich uit

PAX lobbyde via 1-op-1 gesprekken, deed aanbevelingen en reageerde op vragen. Voorafgaand aan de conferentie dienden de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA) en Van Bommel (SP) een motie in die zegt dat de Nederlandse regering moet deelnemen aan toekomstige internationale onderhandelingen over een verbod op kernwapens. De motie werd aangenomen. Dat was een doorbraak, want nog niet eerder sprak de Tweede Kamer zich uit voor deelname aan onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod.

Koenders stelt teleur

Koenders hield in New York helaas vast aan zijn standpunt. Hij sloot zich niet bij de meerderheid van landen aan. Wij zetten onze lobby in 2016 voort.



2. Maar PAX deed toch nog meer?

Jazeker! In Irak, in het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia, én in Nederland; de Vredesweek en de campagne 'Stop Bloedkolen'.



Handel brengt bevolking bij elkaar

Iedereen moet eten en heeft spullen nodig. En iedereen wil geld verdienen. Handel kan een perfect middel zijn om mensen bij elkaar te brengen. In 2015 maakte het vredesnetwerk in de grensregio van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia daarom plannen voor twee maandelijks markten. Lokale machthebbers zegden hun hulp toe en zorgen ervoor dat de politie en het leger toezien op de veiligheid van de bezoekers. De markten voorzien in een grote behoefte, ze worden elk maandelijks door 2500 mensen bezocht.



Rivaliserende stammen

De grensregio wordt bevolkt door rivaliserende stammen. Ze houden vee en de roof van elkaars kuddes is een eeuwenoud gebruik in het gebied. Door de komst van moderne wapens kreeg de strijd de afgelopen decennia steeds vaker een dodelijke afloop. Er is geen overheid aanwezig die toeziet op de veiligheid van de bevolking. Samen met anderen richtte PAX een vredesnetwerk op dat helpt om een dialoog tussen de stammen op gang te brengen.

Handel maakt vrede duurzaam

Projectleider Sara Ketelaar noemt het: “een hele positieve ontwikkeling. Dat de verschillende gemeenschappen en hun leiders nu met elkaar handelen maakt de vrede duurzamer. En tegelijkertijd geven de markten de lokale economie de boost die zo hard nodig was.”

Eerste Peace Academy

Een tweede succes in 2015 was de eerste Peace Academy in Kuron, Zuid-Soedan. Lokale leiders, vertegenwoordigers van de stammen, internationale hulporganisaties, maar ook de voormalige krijgsheer David Yau Yau kwamen samen en deelden informatie uit over de veiligheidssituatie in de verschillende regio's en ze formuleerden strategieën om het lokale en nationale vredeswerk aan elkaar te linken. De aanwezige ambassadeurs van diverse EU-landen kregen een crash course in lokaal vredeswerk. Zij hoorden onder andere hoe bisschop Paride Taban, de oprichter van het vredesdorp Kuron, en zijn team er in 2015 in slaagden om het vredesnetwerk uit te breiden naar nieuwe regio's.



irakese jongeren maken zich zichtbaar

Beter onderwijs, werkgelegenheid en meepraten op lokaal bestuurlijk niveau. Dat is wat de jongeren van het Kulluna Muwatinun-programma midden 2015 op tafel legden. 35 Noord-Irakese jongeren van verschillende achtergronden ontmoetten in Erbil 16 lokale politieke leiders. Het leidde tot een uitnodiging van de voorzitter van de Provinciale Raad om samen de oprichting van een inspraakgroep voor jongeren op te zetten.

Ruimte en kracht

We zijn erg blij met dit resultaat, want het staatsstelsel in Irak biedt weinig ruimte aan eigen ideeën van jongeren. Via Kulluna Muwatinun doen we er alles aan om die ruimte groter te maken en jongeren de kracht te geven hun ideeën te uiten en in de praktijk te brengen.

Wij zijn allemaal burgers

Maar eigenlijk doen de jongeren het vooral zelf. Kulluna is een netwerk van meer dan honderd jongeren van tientallen verschillende achtergronden. Door samen activiteiten te organiseren leren ze elkaar kennen en laten ze anderen zien dat samenwerken best kan. En juist dat feit, dat het voor de jongeren zelf niet uitmaakt van welke komaf ze zijn, maakt Kulluna Muwatinun – wat ‘Wij zijn allemaal burgers’ betekent – zo bijzonder. Want in Irak leven de verschillende bevolkingsgroepen meer en meer apart van elkaar.

Herdenking genocide op Yezidi

Op 3 augustus 2015 was het precies een jaar geleden dat de extremistische militante organisatie ISIS het Sinjar-district in Noord-Irak binnenviel. Duizenden Yezidische burgers werden toen vermoord, gevangen genomen en verkracht. Deze gebeurtenissen hebben een enorm gat geslagen in het vertrouwen tussen de bevolkingsgroepen. De jongeren van het Kulluna-netwerk organiseerden als gemengde groep verschillende herdenkingsbijeenkomsten.

Jongeren op TV

De bijeenkomsten waren op meer dan tien nationale TV-kanalen te zien. Heel bijzonder, vooral omdat op TV nu eens geen politici te zien waren, maar jongeren aan het woord kwamen die opriepen tot verdraagzaamheid en het belang benadrukten van het herdenken van deze grove misdaden.



Nieuwe activiteiten in de Vredesweek

De Vredesweek vierden we dit jaar voor de 49e keer. In 2016 is alweer de 50e editie! Met een groeiend aantal Ambassades voor Vrede waren er weer veel vredesactiviteiten door het hele land, dit jaar onder het thema 'Vrede verbindt'. Het meest in het oog springend waren dit jaar het Manifest en de Walk of Peace die we voor het eerst organiseerden.

Manifest - A parade of People, Peace, Parties & Performances

Volle zalen bij Howard Komproe, de social power punch van Tinkebell, 'oorlogskind' Peter Faber en de interactieve documentaire 'Refugee Republic'. Ons eerste Manifest was met 1000 bezoekers een groot succes. Er was muziek, 'spoken word', war comedy, peace karaoke, expo's, 'journalistic painting', er waren clubfeesten en meer.

We werkten samen met de culturele voorlopers van Amsterdam en kozen verrassende locaties. Die mix gecombineerd met een divers cultureel vredesaanbod trok jongeren die nog niet eerder met vrede bezig waren. En dat was precies wat we wilden. We waren blij te merken dat de bezoekers nog wel wat meer diepgang hadden gewild en kunnen volgend jaar dus verder de diepte in.



NACHT VAN DE VREDE PRESENTEERT
— HET —
MANIFEEST
A PARADE OF
PEOPLE-PEACE-PARTIES
& PERFORMANCES
19-09-2015



NACHT VAN DE VREDE PRESENTEERT
— HET —
MANIFEEST
A PARADE OF
PEOPLE-PEACE-PARTIES
& PERFORMANCES
19-09-2015



Walk of Peace – Al lopend stilstaan bij vrede

De dag na het Manifeest, toen de meeste Manifeestgangers waarschijnlijk nog niet waren uitgeslapen, ging in Den Haag de eerste Walk of Peace van start. Onder een aangename herfstzon legde een verassend gemêleerd gezelschap de tocht in kleine groepjes of individueel af.

Met de wandeling van zes kilometer zetten we onze traditie van pelgrimages voort. Wandelingen zijn een prachtige manier om met elkaar in gesprek te raken en de activiteiten op de route van de Walk of Peace boden volop gelegenheid voor spontane ontmoetingen.

De 500 wandelaars brachten onder andere witte rozen van de Mescidi Aksamoskee naar het Joodse Kindermonument. Ze beschreven gebedsvlaggen voor vrede bij de Parkstraatkerk. En ze toonden met honderden kaarten hun solidariteit met PAX-bruggenbouwer Olena uit Oekraïne.

We organiseerden de wandeling samen met de Raad van Kerken, met de Haagse Gemeenschap van Kerken en Kerk in Vrede.

Vincent Bijlo Ambassadeur van de Vrede 2015

Vlak voor de Vredesweek werd de enorme omvang van de Syrische vluchtelingen crisis duidelijk. Vincent Bijlo vroeg als Ambassadeur van Vrede om begrip en empathie.

“Stel nou eens dat jij een vluchteling was, wiens huis was opgeblazen? Stel dat jij naar Nederland wilde, om daar in vrede te leven, wat zou jij dan doen?”

essent

An RWE company

Willemsplein



Campagne Colombiaanse bloedkolen in Nederland

PAX pleit voor genoegdoening voor de slachtoffers van bloedkolen. Omdat resultaten voor slachtoffers tot dusverre uitblijven, willen we dat de Europese energiebedrijven een (tijdelijke) importstop invoeren, totdat mijnbouwbedrijven concrete stappen naar genoegdoening zetten. In 2015 gaven de energiebedrijven voor het eerst zelf aan dat een importstop tot de mogelijkheden behoort.

Richtlijnen

In ons rapport 'The Dark Side of Coal' uit 2014 toonden we de grootschalige mensenrechtenschendingen aan in Cesar, Colombia. We spreken Europese afnemers van de bloedkolen erop aan dat ze hun ketenverantwoordelijkheid moeten nemen. Internationale richtlijnen zeggen dat bedrijven geen grondstoffen mogen gebruiken die zijn verkregen op een manier waarbij mensenrechten zijn geschonden.

Stappen

In 2015 ging PAX de dialoog aan met energiebedrijven en mijnbouwbedrijf Prodeco/Glencore. Eenergiebedrijven riepen de mijnbouwbedrijven op deel te nemen aan een verzoeningsproces met slachtoffers. Mijnbouwbedrijf Prodeco/Glencore verklaarde vervolgens publiekelijk het vredesproces in Colombia te steunen. Kleine stappen in de goede richting, maar nog zonder concrete resultaten voor slachtoffers.



3. Wat moet er volgens **PAX** in Syrië gebeuren?

Zonder politiek plan
geen vooruitgang

In 2015 verslechterde de situatie in Syrië ernstig en werd de wereld meerdere keren opgeschrikt door nieuwe terroristische aanslagen die werden opgeëist door moslimterroristen. ISIS bombarderen leek het enige mogelijke antwoord. Volgens ons is dat niet meer dan symptoombestrijding.

Parallel politiek traject

PAX heeft een uitgebreid netwerk in Syrië en de omliggende landen en wordt van binnenuit over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. We betoogden in opiniestukken dat militair ingrijpen alleen effectief zal zijn als het onderdeel is van een politieke strategie waarin wordt gekeken wat de oorzaken zijn van het conflict en naar de vraag waarom ISIS zoveel aanhang heeft. Anders is het bombarderen van ISIS niet meer dan symptoombestrijding.

Vertrouwen voor alle burgers

De enige duurzame oplossing ligt in het vormen van een democratisch bestuur waarin plek is voor alle bevolkingsgroepen. We kunnen ISIS alleen

overwinnen als het lukt om het vertrouwen te winnen van de Soennitische gemeenschappen in Syrië en Irak. Zij zoeken veiligheid en denken dat ISIS hen het beste kan helpen.

Activiteiten

Directeur Jan Gruiters uitte onze positie in blogs, we waren te horen in de media, we schreven beleidsaanbevelingen aan politici en ingezonden brieven in de Nederlandse dagbladen. Onze digitale nieuwsbrief Syria Alert bereikte beleidsmakers en besluitvormers in de Nederlandse politiek, de EU en de VN. Daarnaast hadden we ontmoetingen met politici, onder meer in Nederland, Brussel en New York.

Bereik

Onze analyses droegen bij aan de positievorming van de Tweede Kamer, de Nederlandse regering en de EU. Ook lieten diverse leden van de VN Veiligheidsraad weten de bijdragen van PAX te waarderen. We hebben de bombardementen op ISIS niet kunnen tegenhouden, maar het is wel gelukt om de aandacht voor een politieke oplossing te vergroten.

4. Wat deed PAX voor de vluchtelingen uit Syrië?

Steun aan vluchtelingen,
daar en hier



Beelden van Syrische vluchtelingen kwamen in 2015 onze huiskamers binnen. We schrokken van de erbarmelijke omstandigheden op de boten en van de wanhoop van de wachtende mensen voor de in de haast opgetrokken hekken rond de EU.

Petitie voor meer opvang, humanitaire opvang en veilige routes

Samen met andere hulporganisaties startten we een petitie waarin we premier Rutte opriepen om in Nederland vluchtelingen ruimhartiger toe te laten, tenminste 8.000 van hen die elders in Europa in mensonwaardige toestand worden opgevangen. In korte tijd werd de petitie door meer dan 71.000 keer getekend.

Het overgrote deel van de vluchtelingen, 95 procent, wordt door de buurlanden van Syrië opgevangen. In de petitie pleitten we er daarom ook voor om daar bij te dragen met humanitaire hulp. Ook veilige en legale routes zijn belangrijk. Doordat er steeds meer controle is, zijn er steeds minder vluchtroutes en worden ze gevaarlijker.

Vluchtelingen vertellen

Een docente maatschappijleer op een ROC in Helmond vroeg ons of we bij konden dragen aan een discussie over vluchtelingen. Ze merkte dat het haar leerlingen bezig hield en vroeg zich af hoe het onderwerp te behandelen, zonder dat het uit de hand zou lopen.

Ammar vluchtte een paar jaar geleden uit Syrië en woont nu twee jaar in Nederland. We vroegen hem om op de school te komen spreken. Meer dan 100 Helmondse leerlingen stelden hem de meest uiteenlopende vragen en we zagen hoe direct contact bij kan dragen aan een ander beeld over vluchtelingen.

Vredesweekacties

In de Vredesweek organiseerden veel Ambassades van Vrede praktische hulpacties voor vluchtelingen bij hen in het dorp of stad en discussie of informatiebijeenkomsten over Syrië, de islam, ISIS, vluchten en opvangen. Ook werd er geld ingezameld voor projecten van vredesactivisten in Syrië.



De Syrische Lina ontving in de Vredesweek, maar ook daarna nog, steunbetuigingen van vele Nederlanders. De donaties gebruikt ze om veiligheidstrainingen en activiteiten voor jongeren te organiseren en ze koopt er hulpgoederen voor om uit te delen.

Lina stuurde een Arabisch gezegde terug om te bedanken:

"Moge God je plezier bezorgen net zoals jij mij nu plezier hebt bezorgd."

5. Welke nieuwe plannen heeft PAX voor 2016?

Werk maken van vrede in
Oost-Congo, vluchtelingen
aan het woord en partner
van Buitenlandse Zaken



PAX groeit. Dat zien we de afgelopen jaren aan onze activiteiten en ook aan het aantal medewerkers. Het afgelopen jaar zijn er weer acht medewerkers bij gekomen. Ook in 2015 maakten we plannen voor nieuwe activiteiten die we in 2016 gaan uitvoeren.

We startten het afgelopen jaar met de voorbereidingen voor een project dat de veiligheid van burgers in Ituri (Congo) gaat vergroten. We bedachten een project hoe meer Nederlanders de verhalen van vluchtelingen uit Syrië kunnen horen en hen zelf vragen kunnen stellen. En in 2015 werden we door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd als strategisch partner.



Veiligheid voor de burgers van Ituri, DR Congo

In DR Congo is er geen staat die zorgt voor je bescherming en veiligheid. Rebellen groepen proberen in dat gat te stappen en vechten om de controle over de Congolese grond, die rijk is aan vele kostbare grondstoffen. Al decennia lang is er permanent chaos en onveiligheid.

Hoe veilig voel je je?

In 2015 begonnen we met het voorbereiden van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder de burgers van Ituri, een gebied in het noordoosten van DR Congo. Welke problemen



ervaren zij? En hoe zouden de politie, justitie en ambtenaren hen beter kunnen helpen? Als in 2016 duidelijk is wat de behoeften van de burgers zijn, gaan we kijken hoe we kunnen zorgen voor meer veiligheid.

De burgers centraal

We werken nauw samen met andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het versterken van politie, justitie en ambtenaren. Het specialisme dat PAX inbrengt is zoals altijd de benadering vanuit de burgers.

Luister naar het verhaal van een vluchteling

In 2015 werden we meerdere keren benaderd om te vertellen over de oorlog in Syrië, zoals door de ROC docente in Helmond. PAX ging in op de verzoeken, maar ging niet alleen. We vroegen Syrische vluchtelingen die nu in Nederland wonen om met ons mee te gaan.

Op het puntje van de stoel

We wilden dat de toehoorders het verhaal van vluchtelingen zouden horen en niet het zoveelste een verhaal over vluchtelingen. We zagen dat het werkte. 'De' vluchteling kreeg

ineens een gezicht en een naam, was niet langer een onbekende, een cijfer of zelfs een gevaar. De luisteraars zaten op het puntje van hun stoel, omdat ze nog niet eerder een vluchteling zijn verhaal hadden horen vertellen of er een vraag over hadden kunnen stellen.

Waarom vluchten?

De vluchtelingen vertellen over de situatie in Syrië en waarom ze besloten hun thuis te verlaten. PAX werkt al meer dan 15 jaar in Syrië en weet over het conflict. Wij weten ook: niemand vlucht zomaar.

Meer verhalen uit Syrië

Om meer Nederlanders de kans te geven om het verhaal van een vluchteling te horen en omdat de verzoeken voor een presentatie binnen blijven komen, zijn we in 2015 begonnen met het trainen van een groep moedige Syrische vluchtelingen die graag hun verhaal willen vertellen. Ieder van hen heeft een andere achtergrond, andere ervaringen en een ander verhaal.

De menselijke maat terug

In 2016 kunnen scholen, clubs en andere groepen een Syrische vluchteling uitnodigen. PAX wil daarmee de menselijke maat terugbrengen in het debat dat steeds sterker polariseert. We hopen vooral de mensen 'in het midden' te bereiken: de mensen die twijfelen of nog geen mening hebben.



Geselecteerd als lobbypartner door het ministerie van Buitenlandse Zaken

We zijn er erg trots op dat we in 2015 door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geselecteerd als strategisch partner. Ons voorstel dienden we in samen met Amnesty International en zat bij de vier best beoordeelde aanvragen. In totaal werden er 65 voorstellen ingediend. 25 daarvan werden geselecteerd.

Nadruk op lobby

Vredes- en ontwikkelingsorganisaties konden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een subsidieaanvraag voor vijf jaar indienen. Het ministerie ziet lobby als één van de meest effectieve manieren om ontwikkeling te bevorderen en legde dit jaar daarom de nadruk op 'pleiten en beïnvloeden'. Lobby is PAX' tweede natuur en het partnerschap zit ons daarom als gegoten.

Vertrouwen

Het ministerie sprak zijn vertrouwen in ons uit: de alliantie van PAX en Amnesty International beschikt over "brede, diverse en jarenlange expertise" op het gebied van

pleiten en beïnvloeden, “kan schakelen tussen verschillende types van pleiten en beïnvloeden”, is in staat om “strategische lobbyactiviteiten te plannen en uit te voeren”, “schuwt een activistische aanpak niet”, heeft een “scherpe en duidelijke politieke visie” en “neemt deel aan een groot aantal (internationale) netwerken.”

Meer vredeswerk

Vergeleken met de voorgaande periode krijgt PAX voor haar activiteiten een aanzienlijk groter bedrag van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor kunnen we de aankomende jaren extra veel betekenen voor mensen in conflictgebieden.



6. Hoe werkt PAX aan vrede?

We werken in
conflictgebieden, lobbyen in
Nederland en internationaal
en vragen het Nederlandse
publiek om steun.



Wij werken aan vrede via de volgende vijf routes, omdat we zien dat die de burgers in conflictgebieden het meeste resultaat geven.

1 We beschermen burgers in conflictgebieden

Vaak gaat het in conflicten alleen om de wensen van de strijdende partijen. Wij zoeken de burgers op en bekijken samen met hen wat hun veiligheidsproblemen zijn. Hoe kan de politie, het leger of de internationale gemeenschap hen het beste beschermen? Wij helpen ze om gehoord te worden en dringen er bij de machthebbers op aan om te luisteren.

2 We proberen het gebruik van omstreden wapens en wapenhandel aan banden te leggen

De beschikbaarheid van wapens vergroot de kans op het gebruik ervan. We onderzoeken de ontwikkeling en het gebruik van clustermunitie, kernwapens, killerrobots en andere omstreden wapens. Met andere organisaties en met de

hulp van de Nederlandse bevolking voeren we in Nederland en internationaal de druk op om de ontwikkeling, de handel in- en het gebruik van wapens te stoppen.

3 We werken aan veiligheid en burgerrechten

In conflictgebieden proberen we bruggen te slaan tussen bevolkingsgroepen die tegenover elkaar staan. We bouwen aan begrip voor elkaar en vergroten zo het veiligheidsgevoel en vertrouwen tussen burgers. We kijken ook naar wat overheden kunnen doen. We stimuleren lokale autoriteiten, leger en politie om toe te zien op de veiligheid en maken het burgers makkelijker om met hun veiligheidsproblemen bij de autoriteiten aan te kloppen.

4 We helpen mensen bij hun zoektocht naar gerechtigheid

Geweld kan makkelijk opnieuw oplaaien, vooral als de wonden uit het verleden niet zijn geheeld. Wij onderzoeken hoe een samenleving om kan gaan met een gewelddadig verleden.

Daders mogen niet straffeloos blijven. En slachtoffers hebben recht op genoegdoening: erkenning van wat hen is aangedaan en compensatie van hun verliezen.

5 We zien toe op de naleving van de richtlijnen voor de exploitatie van grondstoffen

De exploitatie van natuurlijke hulpbronnen gaat te vaak gepaard met conflicten en mensenrechtenschendingen. Gelukkig hebben de VN speciale richtlijnen opgesteld. Wij dringen er bij overheden en bedrijven op aan dat zij deze naleven. Zodat burgers kunnen delen in de opbrengst van de grondstoffen, in plaats van dat zij er het slachtoffer van worden.



Marcell begon met haar vrienden van de organisatie *Resh Malek*, een school in het gedeelte van Aleppo (Syrië) waar Assad het niet meer voor het zeggen heeft. Een school vrij van ideologie en voor iedereen toegankelijk. Omdat ze het niet juist vindt dat kinderen alleen maar over de *Koran* leren.

De docenten zijn ook getraind in het geven van psychosociale hulp. Want de schoolkinderen van nu hebben vragen die docenten nooit eerder hoefden te beantwoorden.

Onze partners midden in het conflict

Regelmatig schreven wij de afgelopen jaren over onze bijzondere partner uit Syrië, Marcell Shehwaro. Zij is een sterke vrouw en had jarenlang de moed om temidden van het geweld in Syrië en ondanks alle persoonlijke bedreigingen door te gaan. Maar het werd haar toch te veel. Ze is naar Turkije gevlucht. Hoe is het nu met haar?

Marcell schreef in een brief die PAX directeur Jan Gruiters op de politieke ledenraad van de PvdA voordroeg:

"Ik ben nu al een jaar weg uit Syrië en misschien keer ik wel nooit meer terug. Het was een jaar vol ontkenning, schuldgevoelens, rouw en overgave. De heldin in mij is ver te zoeken. Mijn lichaam en geest hebben zich enorm hard moeten inspannen om de oorlog door te komen. **Daarna ben ik volledig in elkaar gestort.** Ik weet niet of het ziek klinkt om dit te zeggen, maar ik was daar [in Syrië, red.] beter op mijn plaats geweest, zo dichtbij de dood. Lachen was een heldendaad tegen de dood die altijd op de loer lag.

Als ik hier in Turkije vrolijk ben,

slaat dat gevoel direct om in een schuldgevoel en denk ik terug aan de dingen die ooit belangrijk voor me waren; dingen die ik heb gedeeld met dezelfde vrienden als waarmee ik regelmatig aan de dood ben ontsnapt.

Ik vraag me elke dag af of vrijheid echt zo waardevol is dat er zo veel mensen voor moeten sterven. **Kunnen we écht zorgen voor verandering?** Is de democratie waar we van dromen minder belangrijk dan we eerst dachten? Is het waar dat mensen niets kunnen veranderen als de mensen met geld er niet achter staan?

Alles waar je ooit in hebt geloofd is ver weg. Iedereen die je ooit door en door kende, is ver weg of verdwenen. **Je familie is weg**, alles om je heen is vreemd en nieuw en jij moet je aanpassen, ook aan je nieuwe zelf.

Ik probeer alle gedachten over de dood te verdrijven, voor zover een Syriër dat kan. Ik leg weer contact met vrienden en probeer te accepteren dat ik een slachtoffer ben. Ik heb medelijden met het slachtoffer in mij, maar ik houd van haar en ik bid dat ze sterker wordt en geduld heeft."

Marcell Shehwaro, Syrië

7. Waar was PAX actief in 2015?

Europa Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Nederland, Oekraïne

Azië Irak, Israël/Palestina, Libanon, Syrië

Afrika DR Congo, Oeganda, Kenia, Soedan, Zuid-Soedan

Latijns-Amerika Colombia



PAX-kantoren

De meeste van de 110 PAX-medewerkers hebben hun thuisbasis op ons kantoor op Hoog Catharijne in Utrecht. Maar daarnaast hebben we ook kantoren in Jordanië; Amman, in Irak; Bagdad, in Zuid-Soedan; Juba, in de VS; New York en België; Brussel.





8. Wie werkten er **met PAX** aan vrede?

Alle kleine beetjes lef
tellen samen op tot vrede.
PAX werkte in 2015
samen met vele moedige
mensen.

Projecten

Om vredesprojecten te ontwikkelen en uit te voeren werkten we samen met activisten en vredesorganisaties in conflictgebieden, stonden experts op allerlei gebieden ons bij met advies en bundelden we onze krachten met andere hulporganisaties.

Campagnes

Om onze lobby kracht bij te zetten, riepen we het Nederlandse publiek op via onze Action Alert om zijn handtekening te zetten of op een andere manier zijn mening te uiten. Ook bekende Nederlanders gaven dit jaar hun tijd en maakten vele anderen enthousiast om zich in te zetten voor vrede.

Solidariteit

Voor het werken aan vrede is veel moed nodig. Vaak voel je je eenzaam en dan is het fijn om steun te ervaren van anderen. In 2015 ging dat op allerlei manieren: via een wens, een selfie, een tekening, of via een gift. De solidariteit van mensen uit binnen- en buitenland gaf vredesactivisten nieuwe kracht.

Financiering

Voor de financiering van al ons werk zijn we dankbaar voor de steun van velen. Het ging om de steun van grote institutionele subsidiegevers, maar ook van individuele donateurs die eenmalig of maandelijks een bijdrage stortten.

Organisatie

Tallose vrijwilligers zijn betrokken als bestuurslid, in projecten, via Ambassades van Vrede of op ons kantoor. Zij hielpen in 2015 opnieuw om PAX sterker te maken en samen met hen konden we nog meer vredeswerk verzetten.

9. Hoeveel geld gaf PAX in 2015 uit en waaraan?

In 2015 heeft PAX
€ 11.574.000 aan
vredeswerk besteed.



Bureau-, fondsenwervings- en projectkosten



We hebben 92% van alle uitgaven aan vredesactiviteiten besteed.



De kosten voor management en administratie bedroegen 5% van alle uitgaven.



In verhouding tot de opbrengsten uit private fondsenwerving hebben we 22% aan financiële middelen ingezet om nieuwe particuliere donateurs te werven. Daarmee bleven we onder de 25% die het CBF acceptabel vindt.

Per regio



A young man with dark hair, wearing a light-colored polo shirt, is sitting on a bed and reading an open book. The room has a rustic, brick wall with some graffiti. A window in the upper left corner shows a view of the outdoors. A small electronic device is visible on the wall to the left.

10. Hoe kwam PAX aan dat geld?

PAX ontvangt geld van particulieren en van stichtingen, overheden en bedrijven. In 2015 totaal 12.824.379 euro.



Particuliere donaties

PAX is goed geworteld in de Nederlandse samenleving. Dat zien we terug in de giften die we ontvangen van het Nederlandse publiek. Daar zijn we trots op en zeer dankbaar voor.

17.976 Personen gaven in 2015 aan PAX. Zij gaven totaal € 710.408.

Crowdfunding voor Syrië

Speciaal voor een selectie bijzondere initiatieven in Syrië kwam er in 2015 22.303 euro binnen. Mensen gaven via de Adopt a Revolution campagne aan de moedige Syrische vredesactivisten die ondanks de zware omstandigheden toch blijven geloven in vrede.

Vredesvluchten

Met houten en keramische duiven symboliseren kerken en andere groepen hun vredesvluchten en vredesdiensten. Zij laten de duiven vliegen voor iemand die zich inzet voor vrede. Dat kan iemand in een conflictgebied zijn, maar ook iemand dichtbij. In 2015 lieten 75 kerken de

duiven vliegen, sommigen van hen wekelijks.
Via bijbehorende en andere collectes ontving
PAX 114.538 euro.

819 nieuwe vrienden

Het afgelopen jaar vroegen we onze trouwe donateurs om een vriend te vragen ook PAX-donateur te worden. Velen van hen deden dat, want we hebben 819 nieuwe donateurs mogen verwelkomen.

Institutionele fondsen

Nieuwe fondsen

Voor 2015 hadden we onszelf als doel gesteld om meer verschillende fondsen te vinden. Daar zijn we goed in geslaagd! We vonden vijf nieuwe subsidiegevers, bovenop de fondsen die ons al geld geven.

Belangrijkste subsidiegevers

Onze vijf belangrijkste subsidiegevers in 2015 waren:

- ◆ Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
- ◆ Nationale Postcode Loterij
- ◆ Europese Commissie
- ◆ vfonds
- ◆ Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken

Totaal

Totaal ontvingen we € 12.113.971 van overheden, stichtingen en bedrijven.

Bruggenbouwer Saïd Bouharrou



Saïd Bouharrou is ondernemer, vader, bestuurslid van de Al-Moslimin moskee en betrokken bij de Ambassade van Vrede in Nijmegen.

Saïd Bouharrou was één van de initiatiefnemers van een interreligieuze vredesverklaring in Nijmegen in december 2014. Toen drie weken later de aanslag op Charlie Hebdo plaatsvond, was dat voor hem opnieuw reden om in actie te komen. Hij nam het initiatief voor een collegetour om wederzijds begrip tussen Nijmegenaren te versterken.

Saïd: “Door de dialoog gaande te houden en het gesprek aan te gaan met ‘andersdenkenden’ hoop ik dat er uiteindelijk steeds minder gediscrimineerd zal worden.”

Zijn inzet voor vrede ging niet ongemerkt voorbij. In 2015 ontving hij de Dalesprijs, een prijs voor Nijmegenaren die zich inzetten tegen discriminatie en racisme. En in de Vredesweek van 2015 was hij één van de bruggenbouwers van PAX: voorbeelden van moedige personen die zich elke dag weer voor vrede inzetten.

11. Hoe kan ik PAX helpen?

- ◆ Schrijf je in voor onze Action Alert
- ◆ Like ons op Facebook
- ◆ Word donateur
- ◆ Sluit je aan bij een Ambassade van Vrede





Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
The Netherlands

www.paxforpeace.nl
info@paxforpeace.nl
+31 (0)30 233 33 46

P.O. Box 19318
3501 DH Utrecht
The Netherlands