

Gebeden voor de Vredesweek

Gebied bij de opening van de Schrift

God van Vrede,
U roept ons hier bijeen
vanuit een wereld vol tumult en geweld.
U vraagt onze aandacht voor
allen die lamgeslagen
en woordeloos zijn gemaakt.
U nodigt ons uit
om nabij te zijn aan allen die een beroep op ons doen:
de vluchteling kloppend aan onze deur,
de verre mens voor wie wij slechts kunnen bidden.
U zegt ons uw belofte aan
vanuit dit dragende Verhaal van uw Verbond met mensen
dat wij nu openen.
Geef ons een luisterend oor en een open hart
opdat ons bidden richting krijgt
en onze handen kracht ontvangen
om te doen wat U van ons verlangt,
met de gaven die ieder van ons
-zo persoonlijk- van U gekregen heeft.
We vragen U dit met een beroep op uw goede Geest
die ons inspireert en opent,
de Geest die ook uw zoon Jezus heeft bezielde
en onze weg ten leven is.
Amen.

Voorbede

God van Vrede,

om uw Vrede
bidden wij,
wij hier bijeen
samen met mensen wereldwijd

voor een wereld
waar zo vaak geen plek lijkt
voor uw Visioen
waar mensen dromen hebben afgeleerd
stomgeslagen door al het geweld

acclamatie: Doe ons Verbeelden opnieuw!
open ons
voor uw grote Verlangen
naar een aarde
waar wij mogen leven
in vrede

God van alle mensen,

om uw Vrede bidden wij
voor hen die
moeten leven te midden
van onrecht en haat
aanslagen en oorlogen
verwoesting en verwarring
racisme en discriminatie
uitbuiting en vernedering
honger en armoede
ziekte en dood
angst en onzekerheid

acclamatie: Doe ons Verbeelden opnieuw!
verbreek de angst
voor wie anders is
leer ons dromen opnieuw
van dat Messiaanse Rijk
waar mensen zich
weten te verbinden
met elkaar
in liefde, recht en vrede

Goede God,

om uw Vrede bidden wij
dat wij mogen spreken
tot elkaars verbeelding
dat wij mogen oplichten
in uw Licht bij een ander
dat wij mogen bewegen
in uw Geest
mensen verbindend
naar uw beeld en gelijkenis

acclamatie: Doe ons Verbeelden opnieuw!
til ons op
tot Vernieuwing
tot mensen die leven
uit uw Geest
opademend in Vertrouwen
in U en in elkaar

Moge het zo zijn

Slotgebed

God van Vrede,
U laat U raken door wat mensen meemaken,
U wilt hen nabij zijn.
Wij danken U dat U ons nabij gekomen bent
in uw Zoon Jezus
die de weg van iedere mens is gegaan,
tot in de diepste vertwijfeling,
tot in de dood.
Maar U hebt hem daar niet gelaten,
liefde is nu eenmaal sterker dan de dood.
Dat wij U toelaten,
ons niet afschermen
en zo ook allen zien
die uitzien naar onze nabijheid.
Wij bidden dit
met een beroep op uw zoon Jezus, de Christus,
die met U leeft in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede

Latén wij gaan
van hier
aangeraakt opnieuw
door het Visioen
van een wereld
waar mensen
in Vrede mogen leven

Zegene ons de Eeuwige
in wiens NAAM
wij elkaar mogen zegenen

in woorden die liefhebben
in taal die zegent
in spreken dat verbindt
tot mensen van Vrede
oplichtend bij elkaar
Moge de Eeuwige ons zegenen en ons behoeden!
Moge de Eeuwige de glans van zijn gelaat over ons spreiden
en ons genadig zijn!
Moge de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren
en ons vrede schenken!
(in de NAAM van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)

Amen

De gebeden zijn gemaakt door pastor **Sjon Donkers** van de Ontmoetingskerk
Zevenhuizen-Moerkapelle en **Joost Jansen** o. praem., Abdij van Berne

Voor een avondviering

De liturgische ruimte is spaarzaam verlicht, de
kaarsen zijn nog niet ontstoken.
In het midden staat een brandende paaskaars. Bij het
begin van de viering laat u het geluid van een
klankschaal horen. Daarna is iedereen enige tijd stil.
Na weer een slag op de klankschaal gaan allen staan
en zingen:

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gezangen voor Ijturgie 489

óf

De Heer heeft mij gezien

Gezangen voor Ijturgie 421

óf

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Gezangen voor Ijturgie 570.

Vanuit de paaskaars worden nu de andere kaarsen
aangestoken.

Deze lichtritus wordt besloten met:

God van licht en erbarmen,
vervul ons hart met licht,
met uw genade,
dat uw licht onze ogen helder maakt,
onze oren open voor uw woorden van belofte.
Dat wij elkaar tot licht mogen zijn
in en door uw zoon Jezus, de Christus,
Licht uit Licht,
die van U is en onze bestaan deelt,
nu in eeuwigheid.
Amen.

Hymne

Deze wereld omgekeerd

Gezangen voor Ijturgie 428

Psalmen

Psalm 26 – Psalm 138

Iofzang

Een lied tot Jezus Christus

Gezangen voor Ijturgie 451

óf:

Psalm 118,1.3.5

Gezangen voor Ijturgie 118 II

Korte Schriftlezing

Lucas 6,27-31