

BEEI DMEDITATIE

Profeet van vrede

Profeten, profetessen, je hoort ze overal.
Sommigen hebben hun 'waarheid' al in pacht
en gaan daarbij te keer,
anderen spreken volhardend en zacht.

Wat ze zeggen is geen gemakkelijk geluid,
het schuurt, soms met een waarschuwend gebaar
en brengt ons in verwarring:
wat kies ik? Wat houd ik voor waar?

Dan komt er een, die spreekt van vrede
en dan een ander, telkens weer...
Zij vragen ons om op te staan
en samen - niet morgen maar vandaag -

die moeilijk begaanbare weg van vrede te gaan.

Felicia Dekkers

Pablo Gargallo, De profeet (1933).
Openluchtmuseum Middelheim, Antwerpen

