

Kyrië gebed

God,
wij willen een stem geven
aan hen die roepen
om uw nabijheid:

Hoor de schreeuw van mensen
die de dood in de ogen zien
en blijven kiezen voor leven...

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

Luister naar de woordeloze klacht
van hen die monddood zijn gemaakt
en toch mens blijven,
met uw glans bekleed...

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

Verhoor het smeken van uw volk
met zoveel gaven begiftigd
en verlangend naar vrede...

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

Schenk aandacht
aan de machtigen in onze wereld
en vervul hen met mededogen
voor de kwetsbaren...

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

Wees nabij
aan de profeten van onze dagen
en sterk hen
in hun niet aflatende roep om recht en erbarmen...

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

Vervul het verlangen
naar uw liefdevolle nabijheid
en wek mensen tot daadwerkelijk hulp..

*Misericordias Domini in aeternum cantabo
of: Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz versage nicht.*

De acclamaties komen uit het Taizé liederen- en gebedenboek
nr. 82 en 49, van uitgeverij Gooi en Sticht.

Joost Jansen o.praem.