

Publieksjaarverslag **PAX** 2014

Vrede. Wie durft?



PAX

www.paxforpeace.nl

Wat?

**Voor vrede is
moed nodig.**

De moed om tegen
de stroom in te
roeien, je nek uit
te steken en toch
door te gaan.



Wie?

Durf zit in iedereen.
Wij nodigen mensen
uit om mee te doen.

**Onszelf, jou en
de mensen in
conflictgebieden.**

Want alle beetjes
moed tellen samen
op tot vrede.

Wie nodigen wij uit?

- ◆ De mensen in conflictgebieden: inwoners en burgerorganisaties
- ◆ De politiek en bestuurders in conflictgebieden, op Nederlands, Europees en internationaal niveau
- ◆ De mensen in Nederland: de 71 Ambassades van Vrede, journalisten en organisaties om ons heen

Hoe?

**PAX laat zich niet
afschrikken:**

Waar het ingewikkeld
wordt, zoeken wij het uit.
Waar geen hoop lijkt te
zijn, daar gaan wij naar toe.
Waar de politiek het moeilijk
maakt, gaan wij in gesprek.
Ook al kunnen we soms
niets doen, wij blijven



DA

Wat waren
de belangrijkste
resultaten
van **PAX**?



Geen bloedkolen meer

Opkomen voor slachtoffers van
geweld en mensenrechtenschendingen

Een bijzonder resultaat boekten wij in Colombia. 3.100 inwoners van de Cesar-regio werden tussen 1996 en 2006 vermoord in de strijd tussen guerrilla, leger en paramilitairen om controle over het land. 55.000 boeren werden van hun land verdreven en 240 mensen verdwenen.

Kolenmijn Drummond was daarbij betrokken. Dat verklaren daders en slachtoffers in ons rapport 'The Dark Side of Coal' dat wij in 2014 presenteerden. Volgens deze verklaringen steunde Drummond de paramilitairen in de



regio met geld en strategische informatie. Daarom noemen wij hun steenkolen 'bloedkolen'; er kleeft het bloed van mensenrechtenschendingen aan.

De Nederlandse energiebedrijven Nuon, Essent, E.ON, Electrabel en Delta kopen op grote schaal 'bloedkolen' in bij Drummond. Wij nodigden hen en minister Ploumen uit om hun invloed te gebruiken. En dat deden zij! Zij spoorden Drummond aan om in gesprek te gaan met de slachtoffers.

De zoektocht naar waarheid, erkenning en financiële compensatie is belangrijk voor de slachtoffers. De oproep aan Drummond is een stap in die richting.

Via onze 'Stop bloedkolen' campagne konden Nederlanders hun energiebedrijf oproepen om te stoppen met de inkoop van bloedkolen, totdat de slachtoffers genoegdoening hebben ontvangen.



Bekijk [hier](#) het filmpje van de oproep aan NUON

“[Onze situatie] behoort niet tot het verleden, maar is **onze realiteit** nu, want ook vandaag de dag worden we nog steeds door paramilitairen **bedreigd** en is er **geen enkele garantie** dat het niet nog eens gebeuren kan.”

Maira Méndez, inwoner van de Cesar-regio, 24 november 2014

Cijfers

- ◆ **1 rapport** 'The Dark Side of Coal'
- ◆ **Een diverse delegatie** bezocht Drummond: 5 energiebedrijven, 1 minister, 7 diplomaten en ambtenaren, 4 maatschappelijke organisaties (ngo's), 1 vakbond
- ◆ **1 organisatie kreeg geen toegang** tot de mijn: Drummond weigerde ons toe te laten vanwege onze kritische opstelling
- ◆ **6.436 mails en 166 tweets** werden door Nederlandse burgers verstuurd aan de energiebedrijven voor de 'Stop bloedkolen' campagne
- ◆ **Er verschenen tientallen artikelen** en interviews over 'bloedkolen' in de media, in binnen- en buitenland (met name ook in Colombia en Duitsland)
- ◆ **Twee maal besteedde Nieuwsuur aandacht aan het onderwerp**, een keer in combinatie met het NOS Journaal





Tekenen tegen kernwapens

Gebruik van **omstreden wapens** en wapenhandel **aan banden leggen**

Met 40.000 handtekeningen van Nederlanders zet je een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer. Met dit burgerinitiatief gaan we voor een verbod op de ontwikkeling, de productie, het bezit, het gebruik, de stationering en de overdracht van kernwapens.

In 2014 hebben al 19.000 Nederlanders hun handtekening gezet. BN'ers Katja Schuurman, Jan Mulder, Abdelkader Benali en Henny Vrienten traptten af.



"We hadden ze **nooit nodig, dus kunnen ze weg."**

Henny Vrienten

Don't Bank on the Bomb

Kernwapens blijven ook dankzij de investeringen van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Wij onderzoeken de internationale investeringen jaarlijks in ons rapport Don't Bank on the Bomb. In 2014 concludeerden we:

- ◆ 11 financiële instellingen investeerden in 3,5 jaar tijd wereldwijd 321 miljard euro in kernwapens
- ◆ Pensioenfonds ABP is Nederlands grootste investeerder in kernwapens en investeerde in dezelfde periode 915 miljoen euro
- ◆ ASN, Triodos, SNS Reaal, PNO Media en Philips Pensioenfonds investeren niet in kernwapens. Zij kregen van ons een plek in de 'Hall of Fame'

Cijfers

- ◆ Er zijn **16.300 kernwapens** wereldwijd
- ◆ **2.000** daarvan staan op scherp
- ◆ **20 Amerikaanse kernwapens** staan in Nederland
- ◆ **11 BN-ers** gaven het goede voorbeeld en zetten hun handtekening tegen kernwapens
- ◆ **19.000 Nederlanders tekenden** in 2014
- ◆ **115 landen** hebben kernwapens al verboden



[Bekijk hier het filmpje](#)



Aandacht voor Syrië

Beschermen van burgers
in conflictgebieden



De oorlog in Syrië werd in 2014 opnieuw grimmiger. Burgers zaten gevangen tussen geweld van het Assad-regime aan de ene kant en dat van ISIS aan de andere kant. PAX lobbyde actief bij de Europese Unie en bij de Verenigde Naties in New York en organiseerde tal van activiteiten in Nederland. Samen met moedige leerkrachten van Syrische partnerorganisatie Kesh Malek, bood PAX een alternatief voor geweld door voor kinderen onafhankelijk onderwijs in Aleppo te organiseren. We creëerden scholen waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht ras, religie of geslacht.

Cijfers

- ◆ **Meer dan 1.500 personen** stuurden een kerstboodschap aan vredesactiviste Marcell Shehwaro
- ◆ **34 miljoen mensen via sociale media** bereikt met de internationale actie Yarmouk #LetUsThrough
- ◆ **De Nederlandse media besteedden 42 keer aandacht** aan onze Syrië activiteiten
- ◆ **76 donateurs doneerden 19.000 euro** voor Syrische vredesactivisten



"Sinds dit jaar **leiden we ook onderwijzers op** buiten de stad en scholen we leraren bij in **psychosociale hulp**. Want de kinderen hebben tegenwoordig vragen waar de onderwijzers nooit voor opgeleid zijn."



Een vredes- akkoord in Zuid-Soedan

Beschermen van burgers
in conflictgebieden

In ons jaarverslag over 2013 berichtten we al over een staakt-het-vuren in Jonglei, Zuid-Soedan. De onderhandelingen gingen door in 2014. Rebellenleider David Yau Yau en president Salva Kiir van Zuid-Soedan tekenden in mei 2014 een vredesakkoord.

Sinds eind 2013 woedt in Zuid-Soedan weer een gewelddadige strijd waarin duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht sloegen. Moord, verkrachting en het platbranden van huizen zijn aan de orde van



de dag. Dankzij het akkoord is het leven voor de bevolking van de Zuid-Soedanese staat Jonglei wel een stuk veiliger geworden.

We hebben de onderhandelingen logistiek ondersteund en onze expertise in conflictbemiddeling ingezet. Minister Ploumen bood financiële en politieke steun.

Een brief uit Nederland

Bisschop Taban en twee van zijn collega's namen het initiatief voor de onderhandelingen. De IKV-kerken stuurden hen een solidariteitsbrief. Bij de start van de onderhandelingen las bisschop Paride Taban voor uit deze solidariteitsbrief uit Nederland.

Utrecht, vrijdag 10 januari 2014

Dierbare broeders en zusters,

Namens onze kerken, aangesloten bij het Interkerkelijk Vredesberaad, willen wij oproepen tot steun en gebed voor het volk en de kerkelijke en religieuze leiders in Zuid-Soedan in hun roep tot dialoog en verzoening.

In onze lange verbondenheid met het volk van Zuid-Soedan in haar strijd voor een nieuwe vreedzame toekomst heeft het huidige geweld ons pijnlijk getroffen. Het moment van onafhankelijkheid in 2011 was een grote stap in de hoop naar vrijheid en democratie. Deze hoop wordt nu ernstig op de proef gesteld. Meer dan honderdduizend ontheemden zijn op de vlucht voor het geweld en meer dan duizend mensen zijn gedood. Wij ondersteunen van harte en met klem de unanieme inzet van de Zuid-Soedanese kerkelijke leiders om hun politieke leiders te bewegen tot een staakt-het-vuren en het zoeken van de dialoog.

De resolute wijze waarop de religieuze leiders in Zuid-Soedan hun pleidooi voor vrede uitdragen, is bewonderenswaardig en verdient, nu en in de toekomst, onze steun. We hebben alle vertrouwen in de inzet van de kerken in Zuid-Soedan om tot een verzoening te komen tussen de verschillende etnische groepen. Samen met Dr. Agnes Abuom en Rev. Dr. Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van kerken en Paus Franciscus roepen wij op tot een onvoorwaardelijke steun aan dit initiatief van de religieuze leiders van Zuid-Soedan om elkaar als broeders en zusters te zoeken en te vinden.

Bekijk [hier](#) de brief



“When I reached my hotel, I made a call to my family in Uganda to inform them that I arrived safely. My daughter, who is less than two years old, grabbed the phone from her mother and started talking to me in her own language, which I couldn’t understand.

But I guess she was urging me to pursue peace in Addis. I said to myself: **‘Even children who cannot speak also want peace in South Sudan’.**”

"Kulluna Muwatinun!"

Verdeelde bevolkingsgroepen **nader tot elkaar brengen**

Kulluna Muwatinun ('Wij zijn allemaal burgers') is een inspirerend project van PAX. Honderden jongeren - Soennieten, Shi'iten, Yezidi, Koerden en Christenen - uit heel Irak organiseren zich via Facebook. Met straat- en hashtagacties, flash mobs, theater en festivals laten ze zien dat zij allemaal Irakese burgers zijn.

Te midden van alle ellende in 2014 (verjaging van minderheden, groei van de sektarische milities en opkomst van ISIS), toonde het netwerk zijn kracht. Dwars door het snel



toenemende sektarisme heen, komen deze jongeren voor elkaar op en zoeken ze de aandacht van de media om hun samenwerking te laten zien.

Ten tijde van de omsingeling van de Yezidi organiseerden ze lessen over deze bevolkingsgroep: wie zijn zij? Yezidi worden in Irak beschouwd als niet-gelovig en dus fout. Er is weinig over ze bekend. Yezidi zijn ook Iraki, liet Kulluna Muwatinun zien.

Bakkie met een Irakkie

De Irakees Zuhair Khaled Lazgeen is Yezidi en zijn landgenoot Ali Sahib is Moslim, samen reisden ze een week in een oranje volkswagenbusje door Nederland en dronken honderden kopjes koffie met voorbijgangers. Hun boodschap: in Irak staat niet alles en iedereen in het teken van geweld.



Bekijk [hier](#) het filmpje

“We weten te weinig van elkaar. En op de één of andere manier **leidt deze onwetendheid tot discriminatie en geweld.**”

Zuhair Khaled Lazgeen, Ambassadeur voor Kulluna Muwatinun



Vrede.
Wie
durft?
www.parvoorvrede.nl

NOOIT
meer
OORLOG

Uitbreiding van museum in Srebrenica

Mensen helpen in hun zoektocht naar
gerechtigheid

Meer dan 8.000 Bosnische moslims, vooral mannen en jongens, werden in juli 1995 in Srebrenica door de Serven vermoord. De enclave Srebrenica stond onder bescherming van Nederlandse VN-militairen, 'Dutchbat'.

Een herinneringscentrum in Srebrenica geeft de nabestaanden en overlevenden een plek om hun verhaal te kunnen vertellen. PAX voegt daar een expositie aan toe waarin de rol van de internationale gemeenschap wordt belicht.



Dé waarheid over Srebrenica bestaat niet. De Dutchbatveteranen en de overlevenden en nabestaanden hebben elk hun eigen versie. Waar hun verhalen verschillen, daar zal het museum ze naast elkaar presenteren. Het afgelopen jaar zijn wij intensief met alle betrokkenen in gesprek gegaan. Het is een erg ingewikkeld en gevoelig traject, dat om veel geduld en begrip vraagt. Wij zijn trots op elke stap vooruit. De expositie wordt geopend in 2016.

Ramp Westerbork

Herinneringscentrum Rāmp Westerbork was ook in 2014 nauw betrokken bij ons werk in Srebrenica. Hun expertise op het gebied van herinneren is hierbij onmisbaar.



“We hebben de inzet van **alle betrokken partijen** hard nodig, want het bepalen van de inhoud van het museum is **zeer serieus werk.**”

Hassan Nuhanovic, voormalig Dutchbat-tolk, nu adviseur van het herinneringscentrum

Mogelijkheden in Oekraïne

Verdeelde bevolkingsgroepen **nader tot elkaar brengen**

Het conflict in Oekraïne is het bloedigste in Europa sinds de Balkanoorlogen. De snelle escalatie maakte ons ernstig bezorgd. We maakten in 2014 twee verkenningsreizen.

Dat gaf ons de moed om een nieuw programma te starten. We werken aan dialoog tussen de verschillende groepen en aan een beter bestuur. We richten ons vooral op Charkov en Donetsk, de oostelijke provincies waar de spanningen het hoogst oplopen.



“We waren verrast door de vele lokale initiatieven die we zagen. Er is hier veel dynamiek en initiatief.”

Cinta Depondt, Programmaleider Oekraïne



Acties in Nederland:

We organiseerden een expert-bijeenkomst waarin de verschillende scenario's voor Oekraïne werden onderzocht.

Ook vroegen we aandacht voor het gebruik van clustermunitie in Oekraïne.

Waar waren we actief?



Nederland, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina/
Srebrenica, Kosovo, Israël & Palestina,
Syrië, Libanon, Irak, Soedan, Zuid-Soedan,
Oeganda, Kenia, DR Congo, Colombia.



In 2014 kregen we een nieuwe naam

Op 29 januari 2014 kreeg PAX een nieuwe naam. Van IKV PAX Christi naar PAX. De nieuwe naam geeft duidelijk aan waar de beweging voor staat: vrede. Behalve veel lof voor de nieuwe naam, waren er ook vragen: doet PAX met het 'schrappen' van Christi afstand van het geloof en haar verbondenheid met de kerken? Geenzins, maar we begrijpen het gevoel van verlies. PAX is geworteld in een christelijke traditie en blijft nauw verbonden met IKV en Pax Christi.

Wat voor reacties kregen we daarop?

"Yes I'm in. Peace is the one of the most important goals for humanity and I wish you to achieve it worldwide. I myself, on my behalf will contribute to it as it is in my possibilities." (relatie van PAX)

"PAX is kort, krachtig en alleszeggend. PAX - met jullie durven wij te hopen op vrede."
(vertegenwoordiger lidkerk van IRV)

"Gefeliciteerd met de nieuwe naam en het prachtige nieuwe logo."
(PAX-supporter uit Nederland)

Zanger en **Ambassadeur van Vrede Tim Akkerman** schreef speciaal ter gelegenheid van de naamsverandering voor PAX **het vredeslied** "Brave Of Our Hearts".

Dat lied is van iedereen, en dus ook van jou!



Bekijk [hier](#) het filmpje

Brave Of Our Hearts

*World what have we done?
To burn our trust to the ground
Will there be a time?
For us to live in one line
I can feel the guts in my fist in my veins
Let's come together to stop this reign
If you feel the same join this march
And follow the brave of your heart
World what have we done?
To create those beasts in our sons
Destroy your hate and make love
Just follow the brave of your heart
For how long we will agree war?
If there's a peace in your heart
No matter how long we shall march
'Cause we've got the brave of our hearts*

*Ooooh
For how long we will agree war?
If there's a peace in your heart
No matter how long we shall march
'Cause we've got the brave of our hearts*

In & uit
in 2014



Inkomsten

De belangrijkste inkomstenbronnen
van PAX waren in 2014:



■ Particuliere fondsen € 742.172

Institutionele fondsen € 14.382.424:

■ Nederlandse overheid (€ 9.500.720)

■ Nederlandse overheid voor aan PAX gelieerde partners, zoals Amnesty International, Free Press Unlimited, GPPAC (€ 2.830.211)

■ Overige institutionele donoren (€ 1.551.493)

■ Derde partijen (€ 500.000)

institutionele donoren

Naast de Nederlandse overheid waren de belangrijkste institutionele donoren in 2014: Nationale Postcode Loterij, vfonds, Adessium, de Joseph Rowntree Charitable Trust en de Sigrid Rausing Trust.

Uitgaven

De belangrijkste uitgaven van PAX waren in 2014:



-  Aan projecten en programma's (€ 13.532.383)
-  Aan bureaunkosten (€ 765.781)
-  Aan institutionele fondsenwerving (€ 320.236)
-  Aan particuliere fondsenwerving (€ 146.772)

In 2014 heeft PAX 91,7 % van haar uitgaven besteed aan haar projecten en programma's.

Dit is relatief meer dan in 2013, toen dit percentage nog 89,4 % bedroeg.

Handen uit de mouwen



© Fotoflex NL

PAX verbindt mensen die in vrede geloven en zich daarvoor willen en durven inzetten. Naast de 70 Ambassades voor Vrede, kwamen in 2014 vele tienduizenden Nederlanders in actie voor PAX.

Wat kun **jij** doen?

Teken tegen kernwapens

Schrijf je in voor onze Action Alert

Stuur een vredesvlucht

Steun vredesactivisten in Syrië

Start een Ambassade van Vrede

Word donateur



Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
The Netherlands

www.paxforpeace.nl
info@paxforpeace.nl
+31 (0)30 233 33 46

P.O. Box 19318
3501 DH Utrecht
The Netherlands