

Met bommen IS verslaan, is onmogelijk

Er bestaat een historisch breed draagvlak voor de inzet van F-16's tegen IS. Ik zou graag willen geloven dat we daarmee IS met zijn meedogenloze geweld en nihilistische ideologie kunnen uitroeien. Al was het maar omdat onze partners in Irak en Syrië al zo lang om effectieve bescherming smeken. Maar ik vrees dat onze F-16's verzeild raken in een militaire missie zonder einde met onduidelijke en schuivende doelstellingen. Zulke missies blijken zelden doeltreffend en leiden steeds tot geweldsescalatie, zonder uitzicht op een werkelijke oplossing.

IS moet 'compleet worden weggevaagd van deze aardbol' stelde Han ten Broeke (VVD Tweede Kamerlid). Wie daar kritische vragen bij stelt wordt politieke naïviteit en morele onverschilligheid verweten. De reactie van Johan ten Hove in Trouw (Opinie, 6 oktober) is illustratief. Hij suggereert dat PAX pleit voor het delen van de macht met IS en adviseert het VN-rapport over IS nog eens na te lezen.

Geen oorzaak, maar symptoom

IS is niet de oorzaak van de huidige crisis maar het symptoom ervan. Wie dat niet onderkent gaat voorbij aan het feit dat IS floreert op de puinhopen van eerdere militaire mislukkingen en politieke nalatigheid. De bestrijding van IS vereist een politieke strategie, die nog steeds pijnlijk ontbreekt. Twee noodzakelijke elementen voor zo'n strategie zijn: herwinnen van vertrouwen van soennitische gemeenschappen in Irak en een politieke oplossing voor Syrië.

Onder strikte voorwaarden kan militair geweld gerechtvaardigd zijn om directe en acute dreiging van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te stoppen en in te dammen. Ook in Irak. Maar het is onmogelijk IS met bombardementen te verslaan. De voormalige chef defensiestaf Generaal David Richards windt er geen doekjes om: *Air power alone will not win a campaign like this.*

PAX sprak onlangs via de telefoon met Shireen. Zij is 20 jaar, yezidisch en gevangene van IS. Zij zei: "De wereld moet ons zo snel mogelijk redden want we staan op het punt om op te geven. Als zij niet komen willen we het eerlijk weten, hou ons niet aan het lijntje." Mijn vrees is dat de inzet van F-16's Shireen niet gaat redden. Omdat met bombardementen alleen burgers niet zijn te beschermen en IS niet is te verslaan. Zonder een lang vol te houden strategie die de oorzaken aanpakt en de geschonden verhoudingen in Irak herstelt, houden we Shireen aan het lijntje. Dát is politiek naïef en moreel onverteerbaar.

Jan Gruiters
Algemeen directeur PAX

8 oktober 2014