

Kom snel, o kom snel

Traditionele boeddhistische tekst; vertaling: Ton Lathouwers
Muziek: Jan Marten de Vries

allen: *f*



Kom snel, o kom snel en ver - geet al - le angst!



In ons breekt het le - ven door!



Kom snel, o kom snel en ver - geet al - le angst!

Fine



In ons breekt het le - ven door!

solo: *p* *met vrijheid*



1 Dat stra - lend licht de dui - ster - nis



o - ver - al zal ver - drij - ven.



Dat al - les stro - men mag

allen: *f*



van le - vend wa - ter. Kom