

Gebeden voor de Vredesweek

Gebed bij de opening van de Schrift

God van Vrede,
voor ons ligt uw Woord
vol verhalen
over oorlogen en vrede
wanhoop en verlangen
angst en vertrouwen
onrecht en recht
jaloezie en blijdschap
dood en leven

een Boek
levensecht
over mensen uit een ver verleden
ook voor mensen hier en nu

een Boek
waarin telkens opnieuw klinkt
uw Visioen dat het kán:
een wereld van Vrede,
een wereld waarin mensen
zich weten te verbinden
met U en met elkaar

een Boek
met uw NAAM:
Ik-zal-er-zijn-voor-jou,
om ons te laten weten
dat U niet zwijgt
dat uw Verhaal
met uw mensen doorgaat
dat U spreekt
dat U ons aanspreekt
om met U mee te doen
uw Belofte waar te maken.

Goede God,
als wij uw Woord openen
spreek ons dan aan
op uw Verbond dat mensen verbindt
op uw Visioen van Vrede
op uw Verlangen naar heelheid

wek in ons uw Geest
die ook uw Zoon inspireerde.

Moge het zo zijn.

Voorbeden

Eeuwige God,
die onze Vader wil zijn
en onze Moeder,
die ons leidt door de heilige Geest,
wij zoeken U
en bidden met heel ons hart:

voor al het leven dat met ons deze aarde deelt:
medemensen, dieren en planten,
door God geschapen,
ieder en alles zo uniek
en zo gehecht aan het eigen bestaan.
Vervul ons met respect en eerbied
voor al het leven.
Dat wij er hoeders van mogen zijn.
Laat ons bidden.

Heer, geef ons vrede!

voor hen die beheerst worden door onvrede:
mensen die verkeren in de greep van geweld,
mensen van wie het hart verbitterd en koud geworden is,
zozeer dat er alleen ruimte is voor haat.
Dat wij in staat zijn met hen in gesprek te komen,
dat ons geduld en onze vriendelijkheid
hen mag genezen.
Laat ons bidden.

Heer, geef ons vrede!

voor onszelf, hier bijeen.
Dat wij niet moe worden vrede te brengen
op al die brandhaarden van onze wereld,
ver weg, maar ook zo dichtbij.
Laat ons bidden.

Heer, geef ons vrede!

Eeuwige God,
leer ons met geduld en liefde te werken
aan een vreedzaam samenleven
zodat kinderen, mannen en vrouwen,
jongeren en ouderen,
van elke kleur, overtuiging en geartheid
met vreugde mens kunnen zijn
uw naam ter eer. Amen.

Slotgebed

God van Vrede,

opnieuw aangeraakt
door uw verhalen
weten wij
ons verbonden
met U en met elkaar

opnieuw bewogen
door het verhaal van Uw Zoon
Jezus Messias
weten wij
ons verbonden
met uw mensen
die de weg kwijt zijn

opnieuw geïnspireerd
door uw Geest
die het Verlangen naar Vrede
in ons aanblaast
gaan wij
met al uw mensen
op weg.

Wees onze Reisgenoot
op die weg naar Vrede,
blijf ons verbinden.

Moge het zo zijn.

Zegen

Eeuwige,
U bent bij ons
waar wij nu zijn
in het heden.

U bent achter ons
vanwaar wij ook komen
met al ons verleden.

U bent vóór ons
waarheen we ook gaan
van hier.

De Ene, onze God,
vergezelle ons
op al onze wegen.

Hij zal ons dragen,
ons wegen ten goede wijzen.

Hij vervulle ons met vrede. Amen.

De gebeden zijn gemaakt door
pastor **Sjon Donkers** van de
Ontmoetingskerk Zevenhuizen-
Moerkapelle en **Peter Kõrver**,
Remonstrants predikant in 't Gooi.

Voor een avondviering

De kerkruimte is schaars verlicht; de kaarsen zijn nog
gedoofd. Degene die deze viering leidt, draagt bij
binnenkomst de brandende paaskaars. Allen gaan
staan en zingen:

Vriendelijk licht, dat heel de dag
(Gezangen voor Liturgie 645)

óf

Dat het licht (Zingt Jubilate 818)

óf

Zo vriendelijk en veilig als het licht

(Gezangen voor Liturgie 570).

Vanuit de brandende paaskaars worden alle
andere kaarsen aangestoken.
Deze lichtceremonie wordt afgesloten met
onderstaand gebed:

Barmhartige God,
wanneer het duister valt,
treedt U ons tegemoet met uw Licht.
Wij bidden U:
vergezel ons in deze nacht,
bescherm ons tegen het kwaad,
verlicht ons met uw hoop en vrede.
Dat wij bij het aanbreken van de nieuwe morgen
U met een dankbaar hart begroeten.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Hymne

Misericordes sicut Pater (Hymne jaar van barmhartigheid)

Psalmen

Psalm 113 - Psalm 146

Loftzang

Alle eer en alle glorie (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 305; Zingt jubilate 767) (naar Romeinen 11,33-36)
óf **Psalm 118,1.3.5** (Gezangen voor liturgie Psalm 118 II)

Korte Schriftlezing

1 Timoteüs 6,11b-16

Petra Versnel-Mergaerts