

Het Oecumenisch Netwerk over Zuid-Soedan (ENSS) Europa en Noord-Amerika hub

Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2021

Hoog tijd voor 'vrede en verantwoording' in Zuid-Soedan

Een oecumenische oproep

In Zuid-Soedan zijn al generaties lang te veel levens verloren of zwaar beschadigd, families verscheurd, hele landschappen vernietigd en ontwikkelingen in vele domeinen ernstig belemmerd. Opnieuw worden miljoenen mensen geconfronteerd met honger. Hoe lang kunnen mensen dit verdragen?

Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede onder het motto "Beter herstellen voor een rechtvaardige en duurzame wereld" doen wij, de ondergetekenden op geloof gebaseerde organisaties en leden van het Oecumenisch netwerk van Zuid-Soedan (ENSS) Europa en Noord-Amerika hub, een dringende oproep tot 'Vrede en verantwoordelijkheid' in Zuid-Soedan, in samenspraak met de kerk in Zuid-Soedan. We doen een beroep op de leiders van Zuid-Soedan, zowel in de regering als in de oppositie, de veiligheidstroepen en burgers om eindelijk verantwoordelijkheid te nemen en conflicten op te lossen, zowel nationaal als lokaal door middel van geweldloze middelen. We herhalen onze sterke solidariteit met de vrouwen, mannen, jongens en meisjes in Zuid-Soedan die al te veel jaren de last van het conflict dragen. Wij betuigen onze diepe solidariteit met het maatschappelijk middenveld, de kerk en traditioneel leiderschap, vooral jongeren en vrouwen die werken voor vrede en gerechtigheid en degenen die dagelijks geweld aan de kaak stellen.

Wij maken ons grote zorgen over het vaak politiek gemotiveerde geweld in Zuid-Soedan, met armoede, honger, ontheemding en verlies van onschuldige levens als gevolg. Politieke ambities gecombineerd met de beschikbaarheid van wapens onder burgers draagt bij tot meer geweld tussen gemeenschappen. Geen verantwoordingsplicht draagt bij tot meer moorden door zogenaamde "onbekende schutters", die niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dergelijke hiaten in de verantwoordingsplicht moedigen zelfs meer geweld aan, zoals geweld tussen gemeenschappen, gender gerelateerd en seksueel geweld, ontvoeringen van kinderen en het exploiteren van hulpbronnen. Dit alles veroorzaakt ernstige trauma's en veroorzaakt grote onveiligheid, mensenrechtenschendingen en ontheemding.

We maken ons ook grote zorgen over de recente tragische en gewelddadige aanvallen op kerkwerkers en religieuzen, en veroordelen ten diepste de recente moord op de twee Heilig Hartzusters Mary Daniel Abbud en Regina Roba en hun medereizigers op de weg Juba-Nimule op 16 augustus 2021 en andere aanslagen op religieuze leiders en eigendom. We steunen de oproep van de kerk om vergeving en verzoening, als ook de oproep aan alle belanghebbenden voor vrede en verantwoordelijkheid.

Minstens 128 hulpverleners, van wie de overgrote meerderheid Zuid-Soedanees was, zijn omgekomen in Zuid-Soedan sinds 2013. We bidden voor onze medezusters en broeders die het ultieme offer hebben betaald terwijl ze hun naasten dienen. We roepen de regering van Zuid-Soedan op om meer preventieve onderzoeksinspanningen en verantwoordelijkheid om een einde te maken aan de verwoestende gewelddaden in het land.

We dringen er bij alle leiders in Zuid-Soedan om als dienaars voor haar burgers met spoed het vredesproces te volgen en te voorzien in de noodzakelijk geachte basisdiensten, infrastructuur en instituties om een waardig mensenleven zonder geweld, constante angst en extreme armoede mogelijk te maken.

We steunen de oproep van de kerk in Zuid-Soedan aan de leiders, veiligheidstroepen en burgers om alle conflicten zowel nationaal als lokaal met geweldloze middelen op te lossen. "Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren" (Jesaja 2:4). *Wij dringen erop aan dat ons land nooit mag worden teruggevoerd naar de oorlog, noch door de regering, noch door de oppositie.*¹

¹ [SSCBS Pastoral message 2021.pdf \(paxforpeace.nl\)](#)

We maken ons zorgen over de trage implementatie van de R-ARCSS en roepen alle belanghebbenden op om de onmiddellijke uitvoering ervan. Blijvende vrede komt niet alleen door het ondertekenen van een document of door machtsdeling tussen elites. Het vereist eerst en vooral de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, het ontwapenen van harten en geesten van de mensen en het aanpakken van de grondoorzaken van conflicten door middel van een inclusief proces, waarbij alle actoren worden samengebracht, zowel ondertekenaars als niet-ondertekenaars van R-ARCSS. We roepen alle betrokken leiders op om zich volledig in te zetten voor de besprekingen in Rome.

We maken ons zorgen over recente splitsingen en overlopen in de oppositie en de vijandige stijl van politiek die instabiliteit veroorzaakt en gewoon een nieuwe bedreiging voor de vrede vormt. Wij ondersteunen en herbevestigen onze inzet om het werk van het maatschappelijk middenveld, de kerk en haar raad, de South Sudan Council, om te werken aan de waardigheid van alle mensen, subsidiariteit, solidariteit en het bonum commune. We herhalen de oproep van het maatschappelijk middenveld en de kerk aan de leiders van Zuid-Soedan om te luisteren naar de stemmen van het volk zoals onder meer verwoord in de Nationale Dialoog.

We dringen er bij de internationale gemeenschap sterk op aan om het vredesproces te volgen en eraan deel te nemen en haar verantwoordelijkheid te nemen (*Responsibility to protect*). We roepen de internationale gemeenschap op om de mensen van Zuid-Soedan niet te verlaten en om hun steun aan het werk van het maatschappelijk middenveld en de Raad van Kerken in Zuid-Soedan op te voeren in het bijzonder in hun Actieplan voor Vrede, voor een vreedzame toekomstige generatie. We roepen op tot meerjarige en flexibele financiering om aan de behoeften van de mensen te voldoen, waaronder: humanitaire behoeften en het aanpakken van de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Zuid-Soedan wordt geconfronteerd met overstromingen, milieuvervuiling, ontbossing en de achteruitgang van wilde dieren. Het thema voor de Internationale Dag van de Vrede 2021 is "Beter herstellen voor een rechtvaardige en duurzame wereld." We roepen de regering van Zuid-Soedan op om beschikbare middelen en hulpbronnen rechtvaardig te delen en Gods schepping voor de volgende generatie te beschermen en te koesteren.

Het conflict met meerdere andere uitdagingen heeft geleid tot een benarde humanitaire situatie met 8,3 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben, een stijging van 800.000 ten opzichte van 2020². 2,3 miljoen mensen zijn gedwongen het land te ontvluchten en 1,71 miljoen blijven intern ontheemd³.

Zuid-Soedan staat op de tweede plaats in termen van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de impact van COVID-19⁴ en heeft een van de grootste voedselcrises ter wereld⁵

Als leden van de ENSS blijven we achter de mensen en de kerk van Zuid-Soedan staan. We dragen de natie Zuid-Soedan op aan God en bidden vurig dat het volk van Zuid-Soedan eindelijk in eenheid en vrede moge leven.

Ondertekend door:

Zuid-Soedanese Raad van Kerken, Brot für die Welt, CAFOD, Christian aid UK, ACT Kerk van Zweden, Raad van Kerken in Nederland, Deense Kerkhulp, Evangelische Kirche Deutschland, Finn Church Aid, KAIROS Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Mission 21, Norwegian Church Aid, PAX, PMU/ Pingstmissionens utvecklingssamarbete, The Church of England- Bisdome Salisbury, Presbyterian Church (VS), Trocaire, Christelijke Raad van Noorwegen, Kerk van Schotland.

² [South Sudan Humanitarian Needs Overview 2021 \(January 2021\) - South Sudan | ReliefWeb](#)

³ [South Sudan Humanitarian Snapshot August 2021 | HumanitarianResponse](#)

⁴ [INFORM - Humanitarian Data Exchange \(humdata.org\)](#)

⁵ https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127413/download/?_ga=2.248699975.1391987881.1632817388-648599053.1632817388